

Illustreret Tidende



Nr. 22

Udkommer hver Søndag.

Kjøbenhavn den 28. Februar 1897.

3 Kr. Kvartalet. Enk. Nr. 50 Øre.

38. Bind.

Generallieutenant L. E. Fog.



Generallieutenant L. E. Fog. St.* Dmd.

E. Hehlenberg fot.

Det falder ikke ofte i Soldatens Lod at blive bekendt udenfor den snævre Kreds, hvori han til daglig færdes. Kun faa ere de, til hvis Navne Sejren eller Nederlaget knytter sin historiske Berømmelse. De fleste, og deriblandt ofte de bedste, leve ubemærkede af den store Mængde, med hvem de saa sjældent træde i direkte Berøring, og om end enkelte ved deres betydningsfulde Virksomhed og deres Karacters sjældne Egenskaber hæve sig højt mellem deres Kaldsfæller, vil Offentligheden kun i ringe Grad beskæftige sig med dem, ikke mindst fordi en medfødt Skyhed og fornem Tilbageholdenhed ofte afholder dem fra at trænge sig frem. Til disse fremragende, men udenfor Kammeraternes Kreds mindre bekendte Mænd hører den Mand, hvis Billede »Ill. Tid.« i Dag bringer.

Ludolph Erasmi Fog blev født i Kjøbenhavn den 10. Oktober 1825. Som ganske ung drog han med sine Forældre til Trankebar, hvor Faderen fik Embede som Toldembedsmand. Nogle af Familiens Venner derovre fik snart Øje for Drengens Evner og Flid og interesserede sig for, at han blev sendt til Danmark for at faa en bedre Undervisning end Forholdene i Trankebar kunde byde ham. Han blev anbefalet til Frederik VI, som gav Tilsagn om at tage sig af Drengen, hvad der vel gjorde hans Anbringelse paa Landkadetakademiet selvfølgelig. Herfra afrejste han som Sekondløjtnant med Aldersorden fra 1. November 1842, og han skred nu til at forberede sig til Indtrædelse i den militære Højskole. Hans Studier paa Højskolen afbrødes imidlertid af Krigen, hvor der var Brug for alle Kræfter, og den unge Løjtnant rykkede ud med 4. Bataillon, ved hvilken han ved sin første Udnævnelse var bleven ansat. Med denne Bataillon deltog han i Slagene ved Bov og Slesvig, og, da Hæren efter det sidste Slag maatte gaa tilbage til Als, endvidere i Kampene i Sundeved. Af Hensyn til sin Generalstabsuddannelse blev Fog nu forsat til Artilleriet, og i Slaget ved Fredericia finde vi ham ved Batteriet Jonquières, der hørte til Artillerireserven. I 1850 ansattes han ved 1. Divisions Artillerireserve som Adjutant og deltog med Divisionen i Kampen ved Helligbæk og Dagen derpaa i Slaget ved Isted.

Fog var saaledes med i alle de betydeligste Kampe i vor første slesvigske Krig. Lykkedes det ham end ikke at knytte sit Navn til nogen bestemt Begivenhed, og nævnes han ikke i de mere eller mindre paalidelige Fortællinger om Tapperhed og Dødsforagt, saa viste han sig dog ved alle Lejligheder som en modig og uforsagt Soldat, der vandt sine Foresattes Agtelse og sine Undergivnes Tillid, og han erhvervede sig en Krigserfaring, der var af største Betydning for de høje Stillinger, hvortil han senere kaldtes.

Efter Krigen fortsatte Fog sine Studier ved Højskolen; han gennemgik dennes Stabsafdeling, og ansattes derpaa i Generalstaben, i hvilken han, efter at have gjort den befalede Tjeneste i Rytteriet og Ingeniørkorpset, i 1855 udnævntes til Kaptajn. I 1859 begyndte han den ansvars-