



Jyske slægters forbindelse med Færøerne.

Historie/Jyske Samlinger, Bind 5. række, 4 (1939)

Link til pdf:

http://img.kb.dk/tidsskriftdk/pdf/ho/ho_5rk_0004_1-PDF/ho_5rk_0004_1_74384.pdf

Link til webside:

<http://tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=74384>

pdf genereret den : 28/5-2008

Jyske slægters forbindelse med Færøerne.

Af Chr. Heilskov.

Som omtalt i min afhandling »Af den heinesenske Slægts Saga« (Personalhist. Tidsskr. 6. r. VI) har danske embeds- og bestillingsmænd, der er bleven ansat paa Færøerne, samt andre dertil udvandrede efterladt sig afkom deroppe og saaledes tilført de fjerntliggende øer nyt blod fra hovedlandet. I flere tilfælde er grene af de til Færøerne udvandrede slægter atter vandret herved. Et studium af disse familieforbindelser er ikke uden interesse.

En stor del — man tør vel nok sige den største del — af denne blodblanding har sin oprindelse fra Jylland. I en mindre afhandling som denne maa man selvfølgelig indskrænke sig til at berøre de *vigtigste* slægtsforbindelser. Paa grund af den korte tid, jeg har haft til udarbejdelsen af dette bidrag, tør jeg desværre ikke helt garantere for, at der i stoffet kan findes enkelte fejl eller unøjagtigheder. Men i saa fald vil jeg altid være taknemmelig for en paavisning deraf. Og jeg vilde tro, at netop selve den mand, som vi gerne vil hædre med dette festskrift, maatte være den, der særlig kunde korrigere eventuelle fejltagelser angaaende jyske personalia.

Mine trykte hovedkilder har været sorenskriver N. Andersens fortrinlige og paalidelige værk »Færøerne

1600—1709« samt Wibergs »Præstehistorie«, hvoraf pastor C. F. Nielsen paa Suderø har forfattet afsnittet om de færøske præster. Nielsen var en flittig samler, men man skal træde varsomt, naar man begiver sig ud paa hans genealogiske marker, thi det er gyngende grund. Dette gælder ligeledes hans i rigsarkivet efterladte samlinger til den færøske embedsstands historie.

For overskuelighedens skyld vil jeg fremføre en række slægter, ordnede alfabetisk og med en kort genealogisk redegørelse. En egentlig stamtavleopstilling tillader pladsen ikke; ligeledes maa jeg ogsaa indskrænke det rent biografiske stof. Forøvrigt knytter der sig netop til mange færøske embeds- og mere fremtrædende privatpersoner ikke sjældent ret kuriøse sagn og anekdoter.

ARHBOE

I slutningen af det 18. aarhundrede var *Ditlef Hansen (Arhboe)* sognepræst til Vester-Velling og Skern. Han var to gange gift, og med sin anden hustru, *Dorthe Pedersdatter*, havde han sønnen *Peder Ditlefsen Arhboe*, f. i Vester-Velling ^{23/11} 1675. Ved indførslen af hans daab i kirkebogen skriver faderen: »Gud lade hannem lyches oc truffves, oc fra alle wlychelige tilfald naadelig bevaris«. Dette fromme ønske skulde dog ikke komme til at gaa i opfyldelse. Sønnen er rimeligvis bleven student fra Randers skole, men han findes ikke i universitetsmatriklen. I 1706 blev han kaldet til sognepræst paa Vaagø. Præsten Chr. Jensen Djurhuus til Østerø (se denne slægt), der har efterladt sig nogle optegnelser om præsterne paa Færøerne, skriver om ham: »Han faldt engang, da han var kommen her i kaldet, udi en svar sygdom og raseri og kom

sig derpaa noget, men nogen tid derefter begyndte svagheden i hovedet eller raseriet igen og forøgtes saa, at han derover forløb sig«. Det har utvivlsomt været en art sindssyge, og denne gav ofte aarsag til ret dramatiske optrin. Bekendt er særlig hans strid med kongsbonde Joen Rasmussen i Midvaag (s. af hr. Rasmus Olesen til Vaagø) og dennes svoger provst Anders Lemwig til Østerø (se denne slægt). Sluttelig blev Arhboe afsat ved provsteretsdom 1718, men døde først 1756 i Sandevaag. Præsten Emil Bruun til Vaagø har om ham skrevet en roman »Hrr Peder Arrheboe«.

Snart efter sin ankomst til Færøerne blev hr. Peder »til sin ulykke« gift med *Bendte Christina Pedersd. Broberg*, en temmelig krasbørstlig dame, kendt under navnet »den onde Bendte«. Hun var datter af *Peder Sørensen Broberg*, sorenskriver paa Færøerne 1669—95, og *Birgitte Marie Jensd. Bøgvad*. C. F. Nielsen meddeler, at P. Broberg var broder til dr. jur. Mathias Sørensen B. til Sjelleovsgaard i Sjelle sogn. Men denne hed ikke Sørensen; han var søn af borgmester Rasmus Nielsen Skrifer paa Brobjerg i Aarhus (Hoffmeyer: Blade af Aarhus Bys Hist. I, 490) og havde 2 brødre, hvoraf ingen hed Peder. Derfor kan vor P. B. endelig godt have sit navn fra samme Brobjerg. Birgitte Bøgvad kan ogsaa godt have været fra Jylland, der var flere jyske præster af det navn. Hun havde tidligere været husjomfru hos landfoged *Severin Pedersen (Schougaard)* og havde med ham en søn *Frederich Severinsen Schougaard*, der blev lyst i kuld og køn af stedfaderen og senere selv blev sorenskriver.

Bendte havde tidligere været gift med *Jonas Jonassen Færøe*, sognepr. til Norderøerne (se Pers. Tidsskr. 6. r. VI, 271) og *Niels Gregersen Aagaard*, sognepr. til Vaagø (se slægten Viborg). Med hr. Peder Arhboe skal

hun have haft flere børn, af hvilke kendes *Birgitte*, der blev gift med *Jacob Andersen* i Sandevaag, og en anden datter (unævnt), der kom i ægteskab med kongsbonde *Botel Jacobsen* i Gaasedal, antagelig en descendent af præsten hr. *Ole Botelsen Gullandsfar* til Vaagø. Sønnen *Peder Botelsen* fik kongsfæstet efter faderen. Slægten findes vist endnu paa Vaagø. Endvidere skal hr. *Peder Arhøe* have haft sønnerne *Poul* og *Christian*, der begge rejste ned til Danmark.

DJURHUUS

Christen Jensen Djurhuus, sognepr. til Østerø, siges først hos *Wiberg* at være født paa Færøerne, men i tillæget er dette rettet til, at han var født af bønderfolk »i Djursland ved Mols«. Pastor *Nielsen*, som er ophavsmand til denne oplysning, har vel tænkt, at *Djurhuus* var en lydligt bedre omskrivning af *Djurs*. Vi skal imidlertid længere nordpaa for at finde slægtens oprindelse. I Knæverhede, Volstrup sogn ved Sæby, boede i det 18. aarh. *Jens Michelsen* og hustru *Helle Andersdatter*, hvis søn var ovennævnte, der skal være født i april 1708. Da kirkebogen først begynder 1725, kan sønnens fødsel ikke findes, men forældrene er formodentlig den *Jens Michelsen*, der dør i Lille Ørtoft i samme sogn 1759, 86 aar, og hustruen (unævnt) sammesteds 1757, 88 aar. Hvorfra navnet *Djurhuus* (*Dyrhus*, som det i reglen udtales paa Færøerne) stammer, kan ikke med bestemthed siges, men i kirkebogen nævnes ofte i det 18. aarh. »*Dyrhedens Huse*« der i sognet.

Sønnen *Christen* blev student fra Sæby skole, var en tid informator i Vendsyssel, blev 1737 kapellan paa Østerø og 5 aar efter sognepr. sammesteds. Han var

gift med *Inger Nielsd. Smith* fra Vordingborg, hvis slægt stammer fra *Anders Nielsen* til Store-Hebo (Hedebo) i Janderup sogn († 1602). Af samme slægt er digteren Fr. Paludan-Müller. Af Chr. Djurhuus' 7 børn blev *Helanna* (mon ikke opkaldt efter farmoderen Helle Andersd.?) gift med hr. *Hans Olufsen Wang* til Nordstrømø (se denne slægt), *Maria* med *Even Augustinussen Meldal*, præst i Norge, *Maren* med *Gregers Pedersen Müller*, rektor i Thorshavn, og *Sophia Christina* med seigneur *Niels Pedersen Færøe*, kongsbonde i Glibre. Sønnen *Andreas* blev faderens eftermand; en anden søn, *Johan Christian*, kongsbonde i Kalbak, blev gift med *Maria Hansd. Rønning* fra Kristianssand. Hun skal have været af Hakon Jarls slægt. Deres søn var *Jens Christian D.*, kongsbonde i Kollefjord, f. 1773, bekendt som færøsk digter.

Andreas Christensen Djurhuus, sognepr. til Østerø og provst, der ligesom faderen var almindeligt afholdt, var 4 gange gift. Over de 3 første hustruer findes der en mindetavle i Næs kirke. Provsten havde i sine ægteskaber 17 børn, gennem hvilke han blev stamfader til en paa Færøerne overordentlig udbredt slægt. I denne er bl. a. indgiftet slægterne Dam, Egholm, Lund, Reinert og Weyhe.

EGHOLM

I »Egholmbogen« (Fra Himmerland og Kjær Herred, 9. bd.) har Kr. Værnfelt gjort fortrinlig rede for den færøske slægt Egholms oprindelse. Her skal derfor kun gives en kort oversigt over afstamningen:

Simon Pallesen i Kalsensgaard i Jetsmark, kronens delefoged i Hvetbo herred, havde sønnen *Søren Simonson*, der fik Damgaard paa øen Egholm i Limfjorden ved giftermal med Ane Jensdatter. Deres søn *Lars*

Sørensen flyttede i 1690'erne til Aalborg. I 1720 rejste dennes paa *Egholm* fødte søn *Søren Larsen Egholm* til København, hvor han 1722—47 var hattemagermester ligesom sin søn *Niels Sørensen E.* Denne var gift med *Armgard Marie Weyhe*, en præstedatter fra *Suderø*. De havde en datter, *Anne Elisabeth Egholm*, der første gang var gift med skibskaptajn i *Thorshavn* *Jens Hansen Wenningsted*, anden gang med litterat *Claus Jacobsen Lund* sammesteds, en broder til ovennævnte provst *Andreas Djurhuus'* anden kone *Anne Margrethe Jacobsd. L.* *Niels Sørensen Egholm* og hustru havde desuden sønnen *Samuel E.*, der var skibskaptajn og druknede i *Middelhavet*, og *Johan Henrik E.*, der blev landkirurg paa *Færøerne* og kongsbonde i *Kvalvig*. Dennes første hustru var enke efter sorenskriver *Peter Weyhe*, den anden datter af provst *Andr. Djurhuus* og *Anne Margrethe Lund*. Af første ægteskab var der 2 døttre, som blev gift nede i *Danmark*, og 2 sønner, der fortsatte den ret talrige slægt paa *Færøerne*. De 3 børn af sidste ægteskab kom til *Norge* og har ogsaa der efterladt sig slægt.

FOLLERUP

I aaret 1648 blev *Clemen Laugesen Follerup* kaldet til sognepræst for *Sandø* menigheder. *C. F. Nielsen* fortæller i *Wibergs præstehistorie* som en kendsgærning, at han var født 1598 i *Vollerup*, *Bjolderup* sogn i *Sønderjylland*, som søn af husmand *Lauge Clemendsen*. Det er dog at gaa over aaen efter vand. Han er utvivlsomt den *Clemens Lagonis f. Vellejus*, der 1630 blev immatrikuleret fra *Malmø* skole. *Vellejus* betegner jo en mand fra *Vejleegnen*, og det ligger derfor nær at formode, at han havde sit tilnavn fra sin fødeby *Fol-*

lerup i Herslev sogn mellem Fredericia og Vejle. Om denne mand gaar der et utal af sagn og beretninger paa Færøerne. Ludfattig kom han derop, men da han i 1688 døde, var han en særdeles velhavende mand. Sin rigdom havde han erhvervet per fas et nefas — i særdeleshed nefas. Han har afgivet motiv for digterisk behandling, saaledes i Jørgen Falk Rønnes roman »Mens Nordhavet bruser«. Hr. Clemens var 2 gange gift, nemlig med *Ane* og *Ellen Jensd. Skive*, begge døttre af formanden. I sine ægteskaber skal han have haft ialt 23 børn, af hvilke nogle kun kendes fra sagnene.

Hr. Clemens formand, provst *Jens Jensen Skive*, var ligeledes fra Jylland og rimeligvis født i selve Skive by. Ogsaa han var to gange gift, første gang med enken efter formanden, hr. *Niels Christensen*, ogsaa en jyde, anden gang med *Elsebeth Danielsdatter*, datter af sselmand *Daniel Nielsen* i Midvaag og *Cathrine Eidsdatter*. Ved at følge sidstnævntes afstamning opefter naar vi (med et par ubeviselige mellemlid, der kun kendes fra mundtlig overlevering) tilbage til den hovedrige og ilde berygtede *Gudrun Sigurdsdatter* († 1405), kendt som »husfruen i Husevig«. Hun var datter af *Sigurd Hjalt* i Fingaarden i Bergen, efter navnet at dømme en shetlænder.

Af hr. Clemens mange børn, der har efterladt sig et talrigt afkom paa øerne, interesserer os her kun sønnen *Peder Clemensen*, sognepr. paa Sandø, gift med *Maria Pedersd. Viborg* (se denne slægt). De havde bl. a. sønnen *Peder Pedersen (Follerup)*, sognepr. til Sydstrømø 1711—27, som var gift med *Anna Maria Christoffersd. Müller*, en præstedatter fra Nordstrømø. En søn af dem var *Anders Pedersen Follerup*, f. i Thorshavn 20/10 1716. Han blev efter at have været fuldmægtig paa nogle jyske gaarde forpagter paa Asdal, hvor

han døde $^{28}/_6$ 1792, og hvor der i kirken findes en marmorgravsten over ham med en lang indskrift, der ender med et æresvers i datidens patetiske smag. Han blev $^{26}/_6$ 1760 gift med *Maria Bolette Speitzer*, datter af kancelliraad *Christian S.* til Aggersborggaard. Anders Follerups datter, *Anna Margaretha F.*, var første gang gift med *Christian Friederich Hermann*, kontrollør og bogholder ved Odense tugthus, anden gang med *Johan Gottlieb Penick*, oberst og interimskommandant i Fladtrand. Med Hermann havde hun datteren *Birgitte Marie H.*, gift med oberstløjtnant i Aarhus *Peter Heinrich Wolff Klem*, hvis slægt var fra Norge. Med Penick havde Anna Margaretha 2 sønner, *Johan Andreas P.*, ejer af Karupgaard i Vendsyssel, og *Mouritz Christian P.*, kaptajnløjtnant i marinen. Anna Margarethas broder, *Christen Speitzer Follerup*, blev forvalter paa Asdal og døde ugift $^{29}/_2$ 1789. Ogsaa over ham er der et minde i Asdal kirke, nemlig et lille marmorepitafium med indskrift og vers.

. GANTERUP

I 1602 blev *Rasmus Christensen Ganterup* sognepr. til Vaagø og 1627 forflyttet til Østerø. At han var fra Jylland, er alle kilder enige om, men der siges ikke nærmere hvorfra. Der ligger i Jylland tre lokaliteter, hvorfra han kunde stamme. Det er Gandrup i V. Hassing sogn, Gandrup i Vebbestrup og Gantrup i Vorladinggaard sogn. Af disse tre steder vil jeg holde paa det første, da det ligger i en velhavende egn med store gaarde. Hr. Rasmus, der skal være født c. 1578, blev 1597 indskrevet paa kommunitetet som Erasmus Christierni Ganterup. Han var vist først kapellan hos hr. *Hans Jørgensen Fynbo* til Norderøerne og blev som

nævnt sognepr. 1602. Om ham skriver førnævnte hr. Chr. Djurhuus: »Denne Guds mand troede alt, hvad ham blev fortalt af den gemene mand og derover forfaldt til at være noget gantvuren [overtroisk], negligent og for lemfældig i embedet«. Han maa være død efter $^{29}/_7$ 1642, da han medundertegnede en ansøgning til den kgl. kommissarius Pros Mund. Hans hustru *Anna Hansdatter* var en datter af ovennævnte hr. Hans Fynbo. Man kender 6 børn af dem. Datteren *Rebekka* blev gift med hr. *Jacob Christensen Klinte* til Østerø og havde med ham datteren *Elsebeth*, som fik provst *Anders Knudsen Lemwig*. En anden datter af hr. Rasmus hed *Anna*. Hun blev gift med hr. *Peder Hellesen Wiborg* til Østerø (se denne slægt).

HENTZE

I det 18. aarh. boede i Horsens et par haandværkerfamilier af navnet Hentze (Hentzel, Henschen, Hintz osv.). Af disse blev murermester *Johan Michael Hentze*, f. i Sachsen, gift i Horsens $^{22}/_1$ 1748 med *Amalia Elisabeth Kyhn*. Ægteparret havde 4 sønner og 1 datter. Sønnen *Peter H.*, f. $^{22}/_{10}$ 1753, blev amtsprovst paa Færøerne. Ved hans broder *Adolphs* daab $^{3}/_{10}$ 1751 har præsten fejlagtig indført faderens navn som *Mathias*, og dette er aarsagen til, at provst Hentze hos *Wiberg* optræder som *Peter Mathiasen H.* Men i folketællingslisten fra 1769 (i landsarkivet) nævnes det rigtige navn, og sønnen *Peter* opføres som discipel i latinskolen og 13 aar gammel, hvilket imidlertid er 3 aar for lidt. 1683 blev han sognepr. til Sandø og samme aar gift med *Maren Christine Jacobsd. Eisenberg*, datter af formanden, der var en søn af sorenskriver *Frederik Jo-*

nassen (se Pers. Tidsskr. 6. r. VI, 272) og *Maren Jacobsd. Eisenberg*.

Af amtsprovst Hentzes 9 børn blev sønnen *Johan Michael H.* sysselmand paa Sandø. Han døde ved en martsdag 1840 at styrte ned fra Sandslien i glat føre. En anden søn, *Jacob Eisenberg H.*, blev kongsbonde paa Sand og var gift med *Karen Elisabeth Winther*. Slægten findes endnu paa Sandø, og til denne hører kunstmaleren *Gudmund H.*

LEMWIG

I Wibergs præstehistorie meddeles, at *Anders Knudsen Lemwig* er født i Lemvig 1658 af fattige borgerfolk. Han har dog ikke været at finde som døbt i denne by i nævnte aar eller deromkring, men han kan jo være født i omegnen. Imidlertid blev han 1679 immatrikuleret fra Københavns skole som *Andreas Canuti Lymvicensis*, blev senere kapellan hos hr. *Jacob Klinte* til Østerø, 1700 sognepr. sammesteds og 1712 provst. Han var først gift med formandens datter *Elsebeth*, derefter med *Maren Rasmusdatter* (d. af hr. Rasmus Olesen til Vaagø). Af børnene døde en søn som ung og en datter blev gift med hr. *Jesper Nielsen Løwe* til Valensbæk, hvis datter *Sara Marie L.* vendte tilbage til Færøerne og blev gift i Thorshavn 1765 med styrmand *Søren Nielsen Mariager*. En anden søn af hr. Anders Lemwig var *Rasmus Andersen L.*, der blev odelsbonde i Solmundefjord og ogsaa efterlod sig afkom.

MORSING

I begyndelsen af det 17. aarhundrede levede paa Færøerne 3 brødre *Morsing*, nemlig *Christian, Hans* og *Ja-*

cob Pedersen M. Førstnævnte opgives at være født paa Mors 1528, hvilket aarstal dog ikke kan passe, da han ved sin død som sognepr. og provst til Sydstrømø 1630 siges at have været »næsten« 100 aar gammel. I følge Wiberg skal han have været gift med en datter af formanden, hr. *Morten Jespersen Brunck*, og have haft 2 sønner og 1 datter. Hr. Christians broder *Hans Pedersen Morsing* var sysselmand paa Strømø og sorenskriver 1621—28 og fulgtes i embederne af broderen *Jacob* (»den rige guldsmed«). De maa aabenbart ogsaa være bleven meget gamle. Sidstnævntes søn var *Niels Jacobsen*, sorenskriver, der var gift med en datter af hr. Hans Rasmussen til Sydstrømø og havde børn.

SVABO

Sognepræst til Solbjerg og Sundby paa Mors *Christopher Jensen Svabonius* og hustru *Jytte Pedersdatter* fik ^{11/11} 1702 en søn, *Hans Christoffersen Svabo* (Svabonius), der 1734 blev præst paa Vaagø og gift med *Armgard Maria Weyhe*. (Børn, se Personahist. Tidsskr. 6. r. VI, 268). Sønnen *Samuel Christopher Hansen Svabo*, der blev faderens eftermand og var gift med *Maria Susanne Debes*, havde 6 børn, af hvilke sønnen *Hans Samuelsen S.*, kongsbonde i Midvaag, var gift og efterlod sig børn ligesom hans 3 gifte søstre.

TAUSEN

Paa Færøerne lever endnu en slægt, som paastaas at stamme fra reformatoren *Hans Tausen*. Den første af slægten, som kom til Færøerne, var *Nicolai Hansen T.*, der fra 1691 var landkirurg og tillige sysselmand paa Strømø. Han druknede ^{20/10} 1705 paa en baadrejse

under Skorerne ved Bordø sammen med præsten paa Nordøerne hr. *Hans Christiansen Ferslev* (fra Jylland) og 6 andre mænd. Nicolai T. var søn af *Hans Nielsen T.*, sognepræst til Tingvold i Trondheim stift, og *Birgitte Pedersd. Schjellerup*, men hans familieskab med reformatoren er det ikke lykkedes mig at udrede. Landkirurgen havde 3 børn, af hvilke en søn blev kongsbonde paa Sandø og 2 gange gift, men vist ikke efterlod sin sønner, medens en datter, *Malene Nicolaid. T.*, blev gift med kongsbonde *Niels Rasmussen* i Hove paa Suderø. Deres descendenter antog navnet Tausen og har til vore dage besiddet kongsgaarden i Hove. Niels Rasmussen var forøvrigt søn af kongsbonde samme-steds *Rasmus Sørensen (Skriver)*, der var født i Jylland og kom med hr. Jacob Klinte til Suderø 1656.

WANG

I 1697 fødtes i Thy i Vang sogn »ved havet« (altsaa vel i fiskerlejet Vangsa) *Ole Hansen Wang* som søn af *Hans Jensen* (formodentlig skudehandler) og *Maren Olufsdatter*. Ole eller Oluf W., der 1727 blev sognepr. til Nordstrømø, var gift med *Anna Christiansd. Spliid*, en præstedatter fra Vrejlev i Vendsyssel. Ægteparret havde 6 børn. En datter blev gift med *Hans Lucassen*, bonde paa Selletræ, og havde med ham datteren *Maren Margrethe Hansd. Wang*, der blev gift med provst *Andreas Djurhuus*. En søn af Oluf Wang var *Hans Olufsen W.*, der blev faderens eftermand og gift med *Hellanna Djurhuus* (se denne slægt). Af deres 4 børn blev en datter gift med *Jens Thomassen Dam*, kongsbonde paa Øreng i Kollefjord sogn. Navnet Dam er forplantet paa Færøerne paa en ejendommelig maade. *Anders Hansen Dam*, f. i Ulvborg 1688, blev 1728

sognepr. til Nordstrømø. Han var gift med *Johanna Maria Bohm*, men havde ingen børn med hende. Efter præstens død kom hun i ægteskab med *Didrik Jensen*, kongsbonde i Kollefjord, og fik med ham en datter, *Maren Didriksdatter*, der blev gift med kongsbonde *Thomas Joensen*. Deres søn, ovennævnte *Jens Thomassen*, tilkøbte sig ret til at føre navnet Dam.

WIBORG

Peder Hellesen Wiborg blev 1635 immatrikuleret fra Viborg skole. Siden blev han kapellan paa Østerø, 1642 sognepr. sammesteds og 1675 provst. I sine 2 ægteskaber skal hr. Peder have haft 21 børn, hvoraf dog kunde 14 kendes. Hans første kone var *Anna Rasmusdatter Ganterup*, datter af formanden hr. R. Christensen G. (se denne slægt). Den anden hustru hed *Ellen Jacobsd. Debes* og var en søster til provst Lucas D. i Thorshavn. En søn af første ægteskab var *Gregers Pedersen W.*, der blev præst paa Sydstrømø, var gift med *Maren Nielsd. Aagaard* og efterlod sig børn. 2 døttre af hr. Peders første ægteskab blev gift, den ene i Trødum paa Sandø, den anden med *Mads Knudsen*, bager paa Vestergade i København, men en datter herfra vendte tilbage og blev gift paa Færøerne. Af andet ægteskab kom en søn til Norge og 5 døttre blev gift med præster og kongsbønder paa Færøerne, hvor slægten er vidt forgrenet.
