



Hinrich Lichtenstein: Reisen im sudlichen Afrika 1803-1806.

Xeudruck

des 1811 in Berlin erschienenenen Werkes. Mit einer
Einfiihrung

von Wahrhold Drascher, 111. F. A. Brockhaus, Stuttgart
1967. XL, 685

og 662 s., 1 udfoldeligt kort, illustrationer, register. 15x20,5
cm. Fotografisk

optryk af originalen. („Quellen und Forschungen zur
Geschichte

der Geographie und Reisen' 4.). 95 DM.

Geografisk Tidsskrift, Bind 66 (1967)

Link til pdf:

http://img.kb.dk/tidsskriftdk/pdf/gto/gto_0066-PDF/gto_0066_70219.pdf

Link til webside:

<http://tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=70219>

pdf genereret den : 22/5-2008

vende af at erobre hedningernes land for muhammedanerne. Men religionen var, naturligvis, kun et påskud. Det virkelige mål var foreningen af de mange Fulan-stammer, spredte over adskillige lande, til en stor ensartet stat, og underkastelsen af andre folk under Fulanernes magt." Dette er i bedste fald en temmelig summarisk fremstilling af begivenhedernes gang, og hvad Othman Dan Fodio stod for. Denne Fulaner var en muhammedansk lærd, hvis prædikener tiltrak store masser. Kongen i en af de gamle Sudan-stater gjorde ham til lærer for sin søn. Othman Dan Fodio blev forarget over den måde, hvorpå Islam ved hoffet blandedes med hedenske skikke. Han opponerede også mod uretfærdig beskatning og korruption, og det var da hans tidligere elev, som imidlertid var blevet konge, begyndte at forfølge de reformivrige muhammedanere, at den „hellige krig“ blev erklæret. Bevægelsen er faktisk en parallel til den Mahdi-bevægelse i ægyptisk Sudan, som Sik skildrer med stor sympati. Men dette synes han slet ikke at have øje for. Det anbefales at benytte værkets konkrete oplysninger med en vis varsomhed.

C. G. Feilberg.

Hinrich Lichtenstein: Reisen im südlichen Afrika 1803–1806. Neudruck des 1811 in Berlin erschienenen Werkes. Mit einer Einführung von Wahrhold Drascher, I-II. F. A. Brockhaus, Stuttgart 1967. XI, 685 og 662 s., 1 udfoldeligt kort, illustrationer, register. 15×20,5 cm. Fotografisk optryk af originalen. („Quellen und Forschungen zur Geschichte der Geographie und Reisen“ 4.). 95 DM.

Martin Heinrich Karl Lichtenstein er født 1780 (i Hamburg) og døde 1857 som en berømt professor i zoologi og direktør for det zoologiske museum i Berlin. Som ung studerede han medicin og blev dr. med. 1802. Desuden havde han allerede da beskæftiget sig meget med de andre naturvidenskaber. 1803 kom han med den hollandske guvernør over Capkolonien, general Janssens, til Sydafrika som huslærer for dennes søn, og huslæge. Han vendte hjem til Tyskland 1806. Under de mange rejser, han foretog under sit ophold i Syd-Afrika, hvor han nåede så langt mod nord som Betschuanaland, førte han omhyggeligt dagbog, og denne er grundlaget for rejsebeskrivelsen. Han tilhører en tid, hvor man kunne være naturhistoriker i ordets videste betydning. Han interesserer sig for dyr, planter, landskaber og mennesker – både de europæiske kolonister og den indfødte befolkning. Han skriver godt. Berømt er hans skildring af den Store Karroo under plantelivets opvågning i regntiden. Bogen indeholder også glossarer fra Ama-Xosa's, Hottentotternes og Buskmændenes sprog.

C. G. Feilberg.

John A. Davis & James K. Baker (eds.): Southern Africa in Transition.

Published for The American Society of African Culture by Pall Mall Press, London 1966. xxviii + 427 s. 15×21 cm. 60 sh.

I 1963 afholdt The American Society of African Culture sin 4. internationale konference om den politiske udvikling i det sydlige Afrika. I konferencen deltog en række Afrika-specialister, political scientists (mest amerikanske) og afrikanske politikere. For en dansk læser vil den tidligere ghanesiske udenrigsminister Quaison-Sackey, den sydafrikanske politiker Oliver Tambo og den engelske journalist Colin Legum være de mest