

Romance af de tre Galninger.

*Andante
con
espressione.*

Efter korte Savn, til den elste Savn med dobbelt længsel Hjer - tet hi

ger. Taust, men ty - de - ligt vort Vi e - si - ger: lev vel! lev vel! D elst - te Ven! vi

sees i - gjen! elst - te Ven vi sees i - gjen.

Efter korte Savn
til den elste Savn
med dobbelt længsel Hjerter higer.
Taust, men indeligt vort Vi siger:
lev vel! lev vel, o elste Ven!
Vi sees igjen!

Skilles vi end her,
dog hinanden nær
end blive vi i vore Tanker!
Hjerter høit imøde Hjerter banker:
lev vel! lev vel, o elste Ven!
Vi sees igjen!

Haabets milde Røst
lover himmelsk Trøst,
selv naar vi fra himmelen vandre!
Lyst og smil tilhvidske vi hverandres
lev vel! lev vel, o elste Ven!
Vi sees igjen!

Schall.

Bise af de tre Galninger.

Allegro.

9. *tr* *Crispin.*
 Jeg er lidt af al - le Slags: Mu - si - kus, Po - et og

Ma - ler! De maae ik - ke troe, jeg pra - ler, jeg det kan be - vi - se strax. Jeg trac - te - rer In - stru - men - ter, jeg har man - ge slags Ta -

len - ter. Det er vel - be - kiendt, Cris - pin er en fif - sig, ly - stig Dreng, det er vel - bekiendt, Cris - pin er en

fif - sig, ly - stig Dreng.

Schall.

Jeg er lidt af alle Slags:
 Musikus, Poet og Maler!
 De maae ikke troe jeg praler;
 Jeg det kan bevise strax;
 Jeg tracterer Instrumenter;
 Jeg har mange Slags Talenter;
 Det er vel bekiendt, Crispin
 Er en fiffig, lystig Dreng!

Jeg er Mester i Epitlop!
 Jeg er Træl af Kionne Piger!
 Aldrig Vin og Rort jeg søger;
 Mit Genie gior alskens Hop. —
 Jeg Komedie kan spille;
 Gamle Knarke kan jeg drille.
 Det er velbekiendt, Crispin
 Er en fiffig, lystig Dreng!

Jeg er en godhiertig Nar!
 Lystigt er mit hele Væsent
 Til jeg bliver bleeg om Næsen
 Jeg Violen sørge laer:
 Til den Time, Hjertet standser,
 Kast jeg synger, leer og danser!
 Det er velbekiendt, Crispin
 Er en fiffig, lystig Dreng!