

76. Farvel, mit elskte Fødeland.

(Synges i sjællandsk Bondedialekt.)

Tempo di marcia.

Soldatervise.

The musical score is written for piano and voice. It consists of three systems of music. The first system has a treble clef with a key signature of one flat (B-flat) and a common time signature (C). The tempo is marked 'Tempo di marcia' and the dynamics are 'mf'. The lyrics are: '1. Far - vel, mit elsk - te Fø - de - land, nu vil jeg Af - sked ta - ge, Far - vel, I smuk - ke Pi - ger her, I vil mig vist be - kla - ge,'. The second system continues the melody and accompaniment with lyrics: 'for at vær - ne Land og Kon - ge - stad! Thi hvem der Kon - gen tje - ne kan med skønt af Hjer - tet jeg er sjæ - le - glad.' The third system concludes the piece with lyrics: 'Fær - dig - hed og Mod, han kan for sit Land of - re Liv og Blod.'

2. Nu kan vi med Fornøjelse vor gode Konge tjene,
Thi nu skal vi alle stille med.
I fordums Dage var det kun den Fattige alene,
Men nu skal den Rige ogsaa med.
Hvis nogen vel bevise kan, at han vil bruge Svig,—
Han faar Løn derfor, bliver ikke fri.
3. Vi faar saa mange Ting at se, som siden os kan gavne,
Vi faar ogsaa megen Færdighed;
Og naar vi kommer hjem igjen og kan vor Ven omfavne,
Da er det for os stor Herlighed.
At rejse bort en liden Stund og komme hjem igjen,
Da er man saa kjær for sin lille Ven.
4. Og kunde I beskue os, naar vi i Hovedstaden
Stod opstillede i fuld Mundur,
Og naar vi siden efter saa marcherer ned ad Gaden
Ud paa Fælden for at gjøre Manur.
O, hørte I Musikkens Klang, der gik som til en Dans,
O, da gik I fra baade Sind og Sans.
5. Der skydes med Geværerne, Kanonerne de dundre,
Det er som en Krigsbatallie;
Og vore Officerer kær os rigtig kommandere,
Derfor har de Guldmedallie,
Selv Kongen og Prins Frederik, de glæde sig derved,
Naar de faar at se vor'ses Tapperhed.
6. Ja, Kongen og Prins Frederik, de høje Officerer,
Vi en Skaal for dem nu tømme her;
Thi nu vi raske Karle er, som lystig eksercerer,
Vi har Danmarks smukke Piger kjær.
Vi syng jo som Brødre her, vi er jo Kammerat,
Faa hinanden kjær, naar vi bli'r Soldat.