

## 146. Jeg syngte vil en Vise.

(Soldatens Sang om Generalerne.)

Moderato.

E. Horneman.

Solo *mf*

1. Jeg syngte vil en Vi - se, en Vi - se u - den Pral, og

Kor. *ff*

der-i vil jeg pri - se hver tap-per Ge - ne - ral. Han skal ha' et Hur-

ra, som kan run - ge ned til Rendsborg, saa de maa hus - ke paa, hvor de

Solo. *f*

sid - ste Gang ham saa. Først O - laf Rye vi næv - ne, han els - ket var, ja -

vist! End - nu Sol - da - ter stæv - ne til hans Bri - ga - de

Kor.

hist. Hur - ra, hur - ra! end - nu en - gang hur - ra, hur - ra!

2. Ej Tid kan eder levnes til Mellemspil,  
thi ret  
nu Schleppegrell bør nævnes i samme  
Aandedræt.—

Han skal ha' et Hurra,  
som kan runge ned til Rendsborg,  
saa de maa huske paa,  
hvor de sidste Gang ham saa.  
Hans sidste Ord i Live  
var: Fremad! fremad blot!  
Det Lov skal han os give,  
vi lystrede ham godt.  
Hurra, hurra! Endnu engang  
hurra, hurra!

3. Der er en Sejerherre, en 6te Juli-  
Helt,  
nu savner destoværre Soldaten ham i  
Felt.—

Han skal ha' et Hurra,  
som kan runge ned til Rendsborg,  
saa de maa huske paa,  
hvor de sidste Gang ham saa.  
Og skulde nogen tale  
med Bülow — sig ham frit,  
hans Fredericia-Karle  
de tænke paa ham tit.  
Hurra, hurra! Endnu engang  
hurra, hurra!

4. Hvo vandt den bedste Sejer, ja, hvo har  
det forvoldt,  
at Dannebrog nu vajer paa Dannevir-  
ke stolt?

Han skal ha' et Hurra,  
som kan runge ned til Rendsborg,  
saa de maa huske paa,  
hvor de sidste Gang ham saa.  
Hvo sejrede ved Isted,  
men skrev ej nogen Bog?  
Hvis ej Du forhen vidst'et —  
saa vid: at det var Krogh.  
Hurra, hurra! Endnu engang  
hurra, hurra!

5. Dengang da Sejren hældte, og Fægt-  
ningen var hvas,  
vor Meza fluks sig meldte og meldte  
sig tilpas.

Han skal ha' et Hurra,  
som kan runge ned til Rendsborg,  
saa de maa huske paa,  
hvor de sidste Gang ham saa.  
Blandt Kugler saas han ride  
den hele Dag i Træk,  
ja, Hesten, vil man vide,  
blev under ham skudt væk.  
Hurra, hurra! Og nok engang  
hurra, hurra!

6. Endnu en Helt vi ære; — er han ej General,  
saa burde han det være, han er en Kernekarl.

Han skal ha' et Hurra,  
som kan runge ned til Rendsborg,  
saa de maa huske paa,  
hvor de sidste Gang ham saa.  
Saa længe Bølger rulle  
mod Frederikstad — min Ven!  
mon der man glemme skulde  
den tapre Helgesen?  
Hurra, hurra! Endnu engang  
hurra, hurra!

—h.-e.-