

ETATSRAAD VILHELM TRYDE

Den danske Boghandlerstand mister et af sine højest ansete Medlemmer ved Etatsraad Vilhelm Trydes Død. Trydes Boghandel danner ikke alene ved sit Ydre og sin intime Forbindelse med Kunsten et lille fornemt Centrum paa Byens Hovedstrøg, men den Aand, der har været ledende hos Vilhelm Tryde i al hans Færden, havde et Præg af fin Kultur, der som en god Tradition sikkert ogsaa vil blive bevaret af Sønnen, cand. teol. Ove Tryde, der ved Faderens 80-aars Fødselsdag d. 30te Oktober forrige Aar blev den gamle Forretnings Eneindehaver.

I den gamle Etatsraads sidste Levedage ebbede den altid før saa virksomme Mands Kræfter stille ud, og efter nogen Tids tiltagende Svagthed døde han blidt og roligt den 9de April i sit smukke Hjem i Østbanegade.

Vilhelm Tryde lærte Boghandelen i Helsingør 1852—57 og kom saa som Medhjælper til København.

I 1863 overtog han en Boghandel i Slesvig By. Men hans Virksomhed der blev af kort Varighed, thi Krigen udbrød jo Aaret



efter, og Vilhelm Tryde blev forjaget og kom under mange eventyrlige Oplevelser tilbage til København, og her grundede han saa den kendte Kunst- og Boghandel paa Østergade.

Generationer er standset udenfor Trydes Vinduer og har faaet Impulser fra Verdens Kunst — ikke mindst den franske — og kom man indenfor i den stilfulde Boplads, var det en Glæde at tale med den elskværdige og kundskabsrige Chef, der ikke alene havde sine Kunders Tillid, men ogsaa blandt sine Kolleger blev hædret med et saa vigtigt Hverv som at være Formand og Kasserer for den danske Boghandlerforening, hvilken Stilling han beklædte fra 1903 til 1910. Ved sin Afgang blev han udnævnt til Æresmedlem af Foreningen som Tegn paa sine Kollegers udelte Agtelse. Ogsaa i Bestyrelsen for de bildende Kunstners Pensions- og Understøttelsesforening havde han Sæde.

Etatsraad Tryde var en stilfærdig Mand med mange Interesser. Mindet om hans fine og elskværdige Personlighed vil bevares i Trofasthed af hans mange Venner. A. K.

VICEADMIRAL O. J. M. KOFOED-HANSEN

* 20/3 1854, † 10/4 1918.

Da Størstedelen af Bladet var gaaet i Trykken, indløb den sørgelige Meddelelse, at Marinens kommanderende Admiral, Viceadmiral Kofoed-Hansen var afgaaet ved Døden, kun 64 Aar gammel.

Da Viceadmiralen i 1911 blev betroet den ansvarsfulde Post som Søofficerskorpsets Chef og Flaadens Øverstkommanderende, var han i Forhold til den høje Charge en ung Mand, og Fordelen ved hans Ansættelse skulde netop være den, at han havde en lang Aarrække for sig, i hvilken han kunde røgte sit ansvarsfulde Hverv. Men Mennesket spær og Gud raader. Midt i sin bedste Arbejdskraft blev han revet bort af en snigende Sygdom, som han med sin sejge Energi forgæves søgte at bekæmpe.

Viceadmiral Kofoed-Hansen var en helstøbt Karakter med en fast Vilje. Rigtig hvad man i daglig Tale kalder et Mandfolk. Det kunde i det tjenstlige Liv undertiden bringe ham i Modsætningsforhold, men man kunde ikke andet end respektere hans faste Karakter. Den Slags er der som bekendt ikke Overflod paa i Danmark. Da Krigen brød ud, havde det sin store Betydning i Spidsen for Flaaden at have en Mand, der



vidste, hvad han vilde, og naar denne Tids Historie engang bliver tilgængelig, vil det sikkert vise sig, at vi skylder den energiske og karakterfulde Viceadmiral megen Anerkendelse for, at vi saa lykkeligt blev holdt udenfor enhver Konflikt i vore Farvande, der jo under disse Forhold er et ganske særlig vanskeligt Omraade. Blev det saaledes ikke den lange Funktionstid, der ventede ham, blev det paa den anden Side en desto mere ansvarsfuld. Kun faa Mennesker ved, hvor stærkt Krigsforholdene lægger Beslag paa Overkommandoernes Arbejdskraft. Og det skal siges til Viceadmiralens Ros, at han ikke vidste, hvad det var at skaane sig. Derfor stillede han ogsaa store Krav til andre, og selv om han i sin faste Viljestyrke kunde se forkert paa Forhold og havde svært ved at skifte Kurs, var han i sin store personlige Kraft en udmærket Fører for det Værn, hvis Tarv han var sat til at røgte.

Viceadmiralen var født den 20.

Marts 1854 i Haderslev som Søn af Stiftsprovst P. Kofoed-Hansen. 1873 blev han Officer og 1900 Kommandør. I otte Aar gjorde han Tjeneste som Direktør i Marineministeriet.

W. T.