

Regensens nye Facade mod Krystalgade



Regensgaarden med den nye Floj

REGENSEN

EN AF DE FØRSTE DAGE vil det ikke helt maleriske Plankeværk om Regensen falde, og den gamle Bygning vil da præsentere sig i en ny og bedre Skikkelse, saaledes som Billederne her viser.

Det er Arkitekt Borch, som har forestaaet den delvise Ombygning af den gamle traditionsrige Studenterbolig. For at gøre den farlige Passage mellem Rundetaarn og Regensen bredere, bevilgedes der for et Par Aar siden Penge til Nedrivningen af Ydermuren til den gamle Regens-Floj ud imod Købmagergade, den Floj, som i gammel Tid indrettedes til Studenterkirke, men som senere anvendtes til Festsal ved akademiske Højtideligheder, og som saa — efter en Række Aar at have staaet ubenyttet — blev taget i Brug som Læsestue og Forsamlingsaal for Alumnerne paa Regensen.

Ved at nedrive Ydermuren, gøre Læsesalen mindre og opføre en Buegang eller Kolonade for Fodgængere og lægge Fortovet til Kørbanen indenfor Regensen, er det lykkedes at skabe en bredere og mindre farlig Passage mellem Christian den fjerdes to Bygningsværker: Rundetaarn og Regensen.

Men foruden den-

ne Ombygning er der ogsaa føjet Nybygninger til den gamle Regensgaard. Trinitatis gamle Præstebolig er jævnet med Jorden, og paa dens Grund er rejst en ny fleretages Bygning, som, foruden at huse Regensprovsten, Prof. Lassen, ogsaa tjener til Bolig for en Del af Regensens Alumner.

Den gamle Regensgaard blev taget i Brug 1623, men først fem Aar senere 1628 stod den helt færdig fra Bygmesterens Haand. Paa den Grund, hvor den opførtes, laa i gammel Tid en Adelsgaard. I Flojen ud mod Købmagergade indrettedes som nævnt »Studenterkirken», men da den hurtigt viste sig at være for lille, afløstes den i 1656 af Trinitatis Kirke, der blev bygget i samme Ojemed.

Da den store Ildebrand 1728 hærgede København, gik heller ikke Regensen fri for Odelæggelsen. Særlig Kirkeflojen ud mod Købmagergade og den Del, der vender ud mod Krystalgade, hærgedes af Ildebranden og maatte delvis genopføres.

I Flojen ud mod Købmagergade indrettedes atter en Sal for Alumnernes Andagtsøvelser, og det var her Grundtvig i 1810 holdt sin Dimisprædiken.

Regensen, der ikke kan siges at være noget arkitektonisk Skønhedsværk, synes at have vundet ved de Oppudsninger, Ombygninger og Nybygninger, som i Løbet af de sidste Par Aar er foretaget paa den ærverdige gamle Bygning. Og det horer til Sjældenhederne, at gamle Bygninger vinder derved.



Regensen med Buegangen ud mod Købmagergade
(Efter Tegning af Arkitekt Martin Borch)