

PRÆSIDENT FALLIÈRES I KØBENHAVN

DET FRANSKE BESOG i København er forbi. Præsident Fallières kom og rejste, og der er al Grund til at tro, at han har været tilfreds med sit Ophold her. Han modtoges med al den Pomp og Pragt, vi raader over, endog med Udfoldelsen af et ganske ualmindelig stort militært Apparat, vi har vist ham, hvad vi havde af Seværdigheder, saa vidt det korte, to Dages Besog tillod det, og han kan næppe have undladt at mærke,



Præsentation ved Modtagelsen

at han overalt er modt med Sympati. Der er jo over hans Person noget jævnt og ligefremt, noget borgerligt stot og solidt, der skattes særlig i en By som København, som jo tilmed lider af en gammel Kærlighed til alt, hvad der har med Frankrig at gøre.

Programmet for Opholdet her var lagt med særligt Henblik paa ikke at gøre vor jo ikke helt ungdommelige Gæst — Mr. Fallières er 67 Aar — det altfor besværligt, og dog blev det anstrængende nok. Ankomsten fandt Sted Kl. 3 om Mandagen, men Modtagelseshøjtideligheden var prisværdig kortfattet. Ved Ankomsten til Amalienborg hilste Præsidenten paa Dronningen — der ikke havde været tilstede ved Modtagelsen, da Mme. Fallières ikke gør Rejsen med — hvorefter han aflagde Visit hos Kronprinsen og hos Prins Valdemar og Prinsesse Marie paa Bernstorff. Kl. 6 var der Taffel paa Amalienborg, hvor de sædvanlige officielle Taler udveksledes, og ved Titiden trak Præsidenten sig tilbage.



Garden marscherer ind paa Toldboden

Der behøvedes da ogsaa gode Kræfter til den næste Dags Strabadser: Kl. 6 Besog i Glyptoteket, derpaa Automobiltur til Roskilde, hvor Præsidenten nedlagde en Solykrans paa Christian IX's Kiste, Kl. 1 Dejeuner i det franske Gesandtskabshotel, Kl. 3 1/2 Besog paa Randhuset, Kl. 7 Udenrigsministerens Middag og til Slut Kl. 10 Aftenselskab paa Amalienborg.

Den næste Dag slap han lettere over; det besværligste var en Udflugt til Hillerød. Kl. 6 fandt Afrejsen Sted.



Præsidenten stiger til Vogns



Præsidenten og Dir. Carl Jacobsen efter Besøget i Glyptoteket



Præsidenten foran Jeanne d'Arc Statuen i Glyptothekets Vinterhave