



Aandssvageanstalten ved Ribe

INDVIELSEN AF AANDSSVAGE-ANSTALTEN I RIBE

Med Fotografier af kgl. Hoffotograf Bodil Hauschild

ENDELIG har Ribe faaet den Støtte til Fremgang, som den i sin afsides Beliggenhed saa haardt trænger til, og som den i saa mange Aar har haft Løfte om. Den smukke By vil ikke lide under at faa den vældige, moderne Anstalt indenfor sit Omraade, thi den er lagt saaledes, at den ikke skæmmer de Minder der, her mere end noget andet Sted, er Grund til at værne med Pietet. Anstalten er den største her i Landet og opført efter alle de mest moderne Fordringer. Hver teknisk og pædagogisk Nyhed af Værdi er bragt i Anvendelse, og den vil i det hele taget fremtræde som en Mønstreanstalt paa sit Omraade. Aandssvagevæsenet i Danmark har jo altid staaet paa et højt Trin, og med den nye Anstalt er der gjort det Skridt fremad, som stiller Danmark fremmest blandt de Lande, der virker til Gavn for de aandelige og legemlig defekte Individider.

For Ribe By vil Anstalten betyde et stort økonomisk Plus, og heller intet taler til Ugunst for, at en Anstalt af denne Karakter lægges i en saa afsides Del af Landet, tværtimod, og Ribe By modtager den da ogsaa med uskrømtet Glæde.



Fra Indvielsen (I Forgrunden Kultusministeren)



Dagligstue paa Anstalten

Indvielsen af den store Anstalt fandt Sted Tirsdag den 5. ds. med stor Højtidelighed.

Allerede fra den tidlige Morgen var Byen flagsmykket og Dannebrog hejst paa den prægtige Domkirkes Taarn, og Morgentogene bragte de indbudte Gæster, der i et Antal af ca. 100 indfandt sig med Kultusministeren i Spidsen.

Indvielsen fandt Sted Kl. 10, Stiftamtmand Stemann bød Velkommen og gav en Oversigt over Anstaltens Tilblivelseshistorie, og efter en Tale af Forstander Rolsted fra Gl. Bakkehus om danske Aandssvageanstalter, talte den ny Anstalts Forstander, Hr. Norrild, og udviklede sit Syn paa den Virksomhed, han gik ind til, idet han gik ud fra Mottoet: Aldrig færdig. Højtideligheden sluttede med en Frokost, ved hvilken bl. a. Stiftamtmand Stemann talte for Kongen.

Anstalten har kostet Staten 600.000 Kroner og er belliggende Øst for Byen. Den har Plads til 200 Aandssvage.