

Og endelig er det, i hvert Fald da disse Linier skrives, ret tvivlsomt, hvorvidt den tidligere Sultan agter at efterkomme sin Broders »venskabelige« Opfordring til at overlade ham Tronen uden Sværdslag.

Den marokkanke Situ



mennekelig vildskab værste Vildskud, melder til sine Læsere, at dette, der er foregaaet under dette Himmelsstrøg, trodser alt, hvad han tidligere har mødt paa sin lange journalistiske Bane.

Europas Øjne er da paany ængstelig henvendte paa Ma-



DIREKTØR E. F. A. BILSTED

R. af Dlg.

DIREKTØR for Husmandskreditforeningen i de danske Østifter, *E. F. A. Bilsted*, afgik Lørdagen den 17. August ved Døden som Følge af en Hjertelidelse.

Bilsted, der i sine yngre Aar havde været knyttet til Rigsdagen som Stenograf, blev sammen med Højesteretsagfører *Ludvig Arntzen* Direktor for Husmandskreditforeningen i de danske Østifter, da Loven om Husmandskreditforeninger i Aaret 1880 var bleven vedtaget.

Den Afdøde ydede et stort Arbejde indenfor sin Virksomhed, gennem hvitken han selvfølgelig kom i Berøring med en Mængde Mennesker, som han vandt ved sin dygtige Administration og ubestikkelige Retfærdighedssans.

Direktør Bilsted, som var gift med en Datter af den afdøde Minister *C. N. David*, var dekoreret med Dannebrogordenens Ridderkors.

KONSUL JON VIDALIN

NETOP som Kongens og Rigsdagsmændenes Besøg paa Island afsluttedes, er en af Øens kendte Mænd afgaaet ved Døden, nemlig den britiske Konsul i Reykjavik, *Jon Vidalin*.

Konsul Vidalin, der gennem en lang Aarrække havde drevet en betydelig Kobmandshandel, trak sig for et Par Aar siden tilbage fra denne og levede for det meste i København, hvor han hørte til Byens kendte Skikkelser.

Den afdøde, der var dekoreret med Ridderkorset, havde ved sit elskværdige og imødekomm-



KONSUL VIDALIN, R. af L. b.

mende Væsen vundet sig adskillige Venner saavel paa Island som her.

ALFHILDA MECHLENBURG

(Ivar Ring.)

FORFATTERINDEN, Fru *Alfhilda Theodora Adelheid Mechlenburg* afgik Torsdag den 15. August ved Døden.

Hun var født den 10. Februar 1830 som Datter af Kaptajn *J. F. C. Suenssen*, og blev i 1864 gift med Kaptajn i den norske Armé *Carl Ad. Rothe Mechlenburg*. Da hendes Mand var død, flyttede Fru Mechlenburg fra Kristiania og bosatte sig her i Danmark, hvor hun i 1883 opnaaede at faa en livsvarig Statsunderstøttelse.

For det store Publikum vil Forfatterinden fortrinsvis være kendt under Pseudonymet »Ivar Ring«. Hendes Debutbog var »To Fortællinger«, og derefter fulgte en lang Række Bøger, der alle var prægede af en ærlig Stræben, et sundt og hyggeligt Naturel. Nævnes kan f. Eks. »Fjældblomster«, »Et Kløverblad«, »I Bølgegang«, »I Vaar« o. fl.

Foruden sin selvstændige Virksomhed skrev Forfatterinden tillige sammen med sin Søster Frk. *Kirstine M. F. Suenssen* og Fru *Thekla Juul*. Af



FORFATTERINDEN ALFHILDA MECHLENBURG (Ivar Ring.)

dette Samarbejde fremgik Børnefortællingerne »Ej blot til Lyst«, samt Skuespillet »En Skilsmisse«, der, efter at været opført i Kristiania, spilledes her i Byen paa Folketeatret under Titlen »Et Ægteskab i Fare«. Endvidere bør nævnes det 5. Akts Skuespil »Judith«, der ligeledes opførtes paa Nørregades Scene.

I de senere Aar var Fru Mechlenburg bidragende til forskellige Blade og Tidsskrifter. Hendes beskedne, elskværdige Personlighed vil blive mindet med Sympati af hendes mange Venner.

OVERRETSSAGFØRER

E. A. V. F. REISZ.

EFTER lang Tids Sygdom afgik Overretssagfører *E. A. V. F. Reisz* den 19. August ved Døden i en Alder af 61 Aar.

Nu var der blevet stille om Reisz' Navn, idet han i de senere Aar havde trukket sig ud af den mere fremtrædende, offentlige Virksomhed, men da den politiske Kamp i Firserne og Halvfemserne var paa sit Højeste, hørte den Afdødes Navn til dem, der hyppigt nævnedes i Agitationen for Højres Politik.

I Aarhus opstilledes Reisz i 1890 imod Dr. *Pingel*, der imidlertid valgtes med nogle Stemmers



OVERRETSSAGFØRER REISZ

R. af Dlg.

Overvægt, men i 1892, da Højre paany opstillede Reisz, gik hans Valg igen om. I 1895, da Aarhus deltes i to Kredse, valgtes Overretssagfører Reisz den nordre Kreds, men tre Aar efter følte han sig træt og overlod Mandatet til Overretssagfører *Hørgh Guldberg*.

Reisz, der var en særdeles afholdt Personlighed og som besad ikke faa agitatoriske Egenskaber, var dekoreret med Ridderkorset.

PREMIERLIEUTENANT K. J. A. BOHR

HAN VAR en god Kammerat — det siger de, som tjente sammen med ham — han var en brav Fyr, et ualmindeligt sympatetisk Menneske, — det bliver den Lov, *Karl Jens August Bohr* skal have af dem, som endog kun flygtigt lærte ham at kende.

Vor Marine mistede i ham en dygtig og haabefuld Officer, hvis hele ligetil og djærve Fremtræden syntes at være skabt for den Livsbane, han havde valgt sig. Der var over ham noget saa umiddelbart, noget saa friskt som selve Saltvandet. Hans Død har vakt Sorg, optigtig Sorg i mange Kredse.

Premierlieutenant Bohr blev kun 33 Aar gammel. For faa Aar siden var han bleven gift med en Datter af Generallæge *Laub*, og han efterlader sig foruden sin Enke et Par smaa Børn.

Det blev da under megen Deltagelse, at Bohr jordedes paa Assistents Kirkegaard, hvor blandt Følget saas Hs. kgl. Højhed *Prins Valdemar*, de fleste af Marinens højeste Officerer, en stor Del af Hærens, foruden mange private Venner, der vilde vise ham den sidste Ære.



PREMIERLIEUTENANT BOHR