

THOR LANGE OG HANS MINDESMÆRKER

ATTER HAR Statsraad Thor Lange rejst en Mindesten, denne Gang for Dronning Dagmar, Danmarks og Kong Volmers elskede Dronning, hvis eneste Synd var at snøre sine Silkeærmer paa en Helligsøndag. — Thor Lange, denne Videnskabsmand

og Lyriker, hvis varme Hjerter og store og gode Sind har gjort ham elsket af alle, som kender ham, er af mange Aars Udlændighed blevet en højstet Patriot. Derude i det fremmede, mægtige Land har han længtes, længtes som vistnok faa, efter Danmark, Fædrelandet, der i hans Digtersind har faaet et Fjernhedens Skær over sig. Fortidens Sagn og Historie har lagt Størhedens Glans over Danmarksnavnet, og det har gjort hans Kærlighed rigere, hans Længsel større, naar han gennemlevede Tiderne, hvor det danske Folk var et stort og mægtigt Folk. Hans Hjerter har svulmet, naar han mindedes dansk Jord og dansk Landskab, og som han i sin Længsels Styrke tænkte paa Danmark, voksede Fortiden op over Fremtiden og blev for ham Billedet paa Fædrelandet.

Ikke underligt da, at han vilde, at de derhjemme skulde mindes om Fortiden, for at vinde Styrke til Fremtiden; og hver Sten, han

har rejst, er en Manen til de slappede, et Raab til de ligegyldige, en Troens Blomst til de tvivlende, og et styrkende Haandslag til dem, der følger som han selv. —

Thor Lange er en beskeden Mand, og Rejsningen af hans Mindestene er altid gaet af i Stilhed. Saaledes ogsaa med den sidste.

Dronning Dagmar Stenen har faaet Plads ved en lille Kirke i Vitten Sogn, nordvest for Aarhus, 1 Mils Vej fra Frijsenborg Slot. I den kilderige

Egn har der været mange Helligkilder, en af dem er Dronning Dagmars Kilde, saaledes kaldet, fordi hun engang paa en Rejse skal have drukket af den — Den er nu næsten udtømt.

Lidt ovenfor denne Kilde staar Thor Langes Monument, der er udført efter Tegning af Arkitekt Kühnel. Den bærer foroven en Gengivelse af det bekendte Dagmarkors, og paa den matte Granitflade staar med store klare Bogstaver Ordene:

Sikkert vil denne Mindesten drage de omboende Folk til den i den senere Tid noget upaaagtede Kilde, der i Middelalderen og helt op i det nittende Aarhundrede var besøgt af mange Syge, som troede paa dens helbredende Kraft. — Og Skovgæster, som kommer i Frijsenborgs herlige Skove, vil foretage den lille Vandring til Vitten Præstegaard for at se Stenen ved Dagmarkilden. For Rejsende vil Vejen være lettest over Hinnerup eller Hadsten, fra begge Stationer er der en god halv Mils Vej gennem det kønne jydsk Landskab. fra Hinnerup gaar Vejen endda det længste Stykke gennem Skoven, der for en stor Del bestaar af høje Graner.

Efter i 16 Aar ikke at have sat Foden paa dansk Grund, var Statsraad Thor Lange med sin russisk fødte Hustru i Marts og April Maaneder en Tur i Danmark. Han foretog da en Rejse rundt i Landet og besøgte blandt andet de Monumenter, han har rejstrundt omkring, ialt otte, og efter et Ophold paa et Sanatorium er han nu rejst tilbage til Rusland.

Efter en mangeaarig Virksomhed som dansk Konsul i Moskva, hvor han var Universitetslærer, har han trukket sig tilbage til sit Gods Napádovka i Ukraine. Under Oprøret i Moskva i 1906 blev Stillingen ham udbødelig, med Sorg opgav han sin Lærervirksomhed, for hvilken han modtog Czarens Paaskønnelse, og rejste til Napádovka.

Danske Rejsende vil savne ham paa Konsulpladsen i Moskva, hvor hans gæstfrie, hyggelige Hjem altid stod aabent for enhver dansk uden Personsanseelse, og hvor han havde samlet en stor russisk Venne- og Elevkreds om sig

ROMANUS.



DAGMARSTENEN VED VITTEN PRÆSTEGAARD

Gud glæde dig i Himlen Dronning Dagmar,
og lædske hver,
som tørster her.
Maatte dit Folk til Held
udover Danmark rinde
Velsignelsens Kildevæld.

Og paa Sökkelen:

Rejst af Thor Lange Aar 1906.

Det smukke Monument staar paa en Kampstendysse i den lille Præstegaardskov.

