



BERNER

HAGRUP

KAHRS

AUSTBO

ANDERSEN-GRIMSO

BRØNNE

ENGE

ENGEN

DEN NORSKE DEPUTATION

KONGEVALGET

KONGEVALGET er forbi. København har haft sine bevægede Dage, nu er Turen til Christiania, hvor Kong Haakon den 7. allerede har holdt sit Indtog, men hvor Festens Bølger endnu længe vil gaa højt og Stemningen bæres oppe af den store, betydningfulde Begivenhed.

Om hvad der vil ske i Norge, vil »Illustreret Tidende« bringe Meddelelser i Billeder og Tekst i sit følgende Nummer. Den forløbne Uge har tilhørt Danmark, og det er dens Minde-Rune, der her kortelig skal ristes.

Om det vil alle være enige, at den højtidelige, historiske Begivenhed, som den norske Stortingsdeputations Ankomst her og Foretræde for Hans



PRINS CARLS ANKOMST PAA AMALIENBORG PLADS

Majestæt Kongen var, et forløbet saa monsterværdigt, saa korrekt og tillige saa stemningsfuldt, som man baade havde haabet og ventet. Og det var i saa Henseende naturligvis ikke tilstrækkeligt, at det store, vidtloftige Apparat, for hvilket Hofmarskallatet havde Ansvar og Æren, fungerede udmærket og akkurat. Det var dog blevet kun en smuk og stilfuld Højtidelighed, som ikke hører til det usædvanlige, hvis ikke andet var kommet til.

Dette andet, som det hovedsagelig skyldtes, at det blev et gribende, uforglemmeligt Optrin for dem, der overværede det, var Kongens paa en Gang majestætiske og menneskeligt-hjertelige Optræden og Ord, da han hilste Deputationen og lykønskede sine Børnebørn til den store Gerning, de gik ind til. Under den dybeste Taushed og



KONGETAFFLET I RIDDESALEN