

Virksomhed som Udgiver af tyske Læsebøger og Forfatter af Grammatiker og Lexika, som i de højere Skoler fortrængte alle hidtil benyttede. Det betydeligste Arbejde fra hans Haand er vel nok hans Dansk-norsk-tyske og Tysk-norsk-danske Haand-ordbog, der allerede foreligger i fjerde Oplag.

Kaper var ikke alene en grundig og samvittighedsfuld Faglærer, han sad tillige inde med rige pædagogiske Erfaringer; han var meget afholdt af sine Elever, ikke mindst paa Grund af sin elskværdige humane Opførelse overfor dem.

Udenfor sin Lærervirksomhed var Kaper Medlem af Direktionen for »De Massmanske Søndags-skoler«, hvis fortsatte Virksomhed han iøvrigt forsvarede overfor daværende Borgmester Hansen, der ønskede dem inddragne under »Det tekniske Selskab«s Skole. I Aarene 1896—1902 havde Kaper Sæde i Borgerrepræsentationen, og her kom hans mangesidede Begavelse og store Fordomsfrihed i stor Udstrækning det kommunale Arbejde til Gode. Han var desuden Eksaminator ved almindelig Forberedelseseksamen og Censor ved Skoleembeds-eksamen.

Kaper var 2 Gange gift, sidste Gang med en Datter af Provst Branner, hvorved han blev Svoger til Sophus Schandorph.

Indenfor Frimurerordenen indtog han en fremragende Plads.

Han var et fint, nobelt Menneske, med ud-



OVERLÆRER JOHN KAPER. K. af D6, Dhm.

præget Sans for alt hvad der var skönt. Hans Hjem var harmonisk, og Savnet, han efterlader der, vil blive dybt.

KOMMANDØR GIØDESEN

I EN ALDER af 75 Aar er Onsdag den 18. Januar Kommandør i Flaaden Peter Ferdinand Giødesen afdøet ved Døden.

Giødesen — der var født 30. Maj 1829 — var Søn af en Søofficer, selv Søofficer og alle sine Dage en ægte Sømand og energisk Arbejder for Sømandsstandens Interesser.

Han deltog med Hæder i begge de slesvigske Krige. Den første Del af Treaarskrigen var han dog kun Kadet, men i 49 blev han udnævnt til Secondløjtnant og gjorde Tjeneste først i Linjeskibet »Skjold«, siden i Fregatten »Dronning Marie«. I 1850 deltog han i Blokaden udfor Kiel. I Aarene 61—63 var han Næstkommanderende ved Krydstoldvæsenet. Sit Ry for Tapperhed skyldte han fortrinsvis sin modige Opførelse i Krigen 64, hvor han deltog i Helgolands-Affæren som Batterichef paa Fregatten »Jylland«. Han blev rosende omtalt i Chefens Rapport og dekoreredes med Ridderkorset.

I 1868 blev Giødesen Kaptajn i Flaaden, men faldt i 83 for Aldersgrænsen og fik sin Afsked med



KOMMANDØR P. F. GIØDESEN. K. af D6, Dhm.

Kommandørs Rang. Han vedblev imidlertid at være knyttet til Marinen først som Kommandant i Nyboder, senere som Mønstringsbestyrer, hvilket Hverv han varetog paa en saadan Maade, at han stedse nød den menige Sømands fulde Tillid.

Hans store og varme Interesse for Sømandsstanden gav sig ligeledes Udslag i hans mangeaarige Virksomhed som Formand for Sømandsforeningen, og han har i væsentlig Grad bidraget til denne velgørende Institutions Udvikling og Fremme. I en Aarrække havde han tillige Sæde i Borgerrepræsentationen og i Sø- og Handelsretten, og udnyttede der sin Erfaring og Dygtighed til Bedste for Standens Anliggender.

I det private Liv var Giødesen et saare elskværdigt Menneske, og hans Venner vil bevare Mindet om ham som en ualmindelig evnerig og samvittighedsfuld Personlighed, en gennemhæderlig Karakter.

PASTOR KJER

FREDAGEN den 13. Januar er Pastor emeritus Jacob Kjer afdøet ved Døden i en Alder af ni og halvfjerdsindstyve Aar.

Den Afdøde, der havde gjort det til sit Formaal at virke for det kirkelige Livs Fremme paa Grønland, var Præstesøn, født den 17. April 1825



PASTOR JACOB KJER

ved Holstenborg i Sydgrønland. Han kom tidlig her til Landet og blev 21 Aar gammel Student fra Aarhus Kathedralskole. 1853 blev han cand. theol., og 1855 blev han ordineret som grønlandsk Missionær.

Han virkede som Seminarielærer i Jacobshavn et Par Aar og siden som Deltager i Missionsgæringen i Holstenborg og Kolonien Sukkertoppen. Med stor Iver, Energi og Opofrelse helligede han sig til dette sit Arbejde, og han opnaaede at indvie den første Kirke af Granit deroppe.

Paa Grund af Tunghorighed maatte Kjer i 1868 vende tilbage til Danmark. Han blev kaldet til Sognepræst for Ansager, men senere har han i en Aarrække fungeret som Hjælpepræst.

Pastor Kjer havde et indgaaende Kendskab til grønlandske Forhold og stor Kærlighed til Landet. Paa Finansloven blev der ham tillagt en aarlig Pension som en Tak for hans Fortjenester i Grønland.

Han udgav i 1880 den første grønlandske Læsebog, og han har deltaget i Revisionen af den grønlandske Salmebog, hvori flere Salmer af ham selv er optagne. Han har udgivet en Oversættelse af Ludvig Christian Müllers Bibelhistorie paa Grønlandsk, og han har sammen med Pastor Jørgensen i Havdrup og Pastor Rasmussen i Lyngby for nylig tilendebragt en Oversættelse af Bibelen paa samme Sprog. Endelig har han sammen med Pastor Rasmussen 1893 udgivet den første dansk-grønlandske Ordbog.



SCHAFFALITZKY DE MUCKADELL

R. af D6, Dhm.

LEHNSGREVE, Kammerherre E. E. Schaffalitzky de Muckadell er Torsdagen den 13. Januar afdøet ved Døden i en Alder af 70 Aar. Han døde paa sin Gaard Arreskov ved Faaborg efter et langt og besværligt Sygeleje.

Lehnsgreven var født den 25. December 1834. I 1858 arvede han Grevskabet Muckadell, der omfatter Godserne Arreskov, Brobygaard, Gjelskov og Ølstedgaard med et samlet Jordtilliggende af cirka 1384 Tønder Land foruden 508 Tønder Land Skov.

Medens Schaffalitzky de Muckadell i sine senere Aar hovedsagelig offrede Ledelsen af disse betydelige Besiddelser sine Kræfter og sin Tid, beklædte han i tidligere Aar adskillige Tillidshverv. Han var saaledes i en Aarrække Formand for Laanebestyrelsen for Svendborg Amtsradsreds og havde i Aarene 1883—89 Sæde i Svendborg Amtsråd.

Den afdøde Lehns greve var almindelig afholdt og roses som en ligefrem og elskværdig Mand. Ved hans Død gaar Grevskabet Muckadell over til hans ældste Søn, Hofjægermester, Grev A. Schaffalitzky de Muckadell, Brobygaard.