



POLITIDIREKTØR EUGEN PETERSEN

### POLITIDIREKTØR EUGEN PETERSEN

VI GØR OS her tillands skyldige i en besynderlig Modsigelse. Paa den ene Side lever vi endnu i et Embedsmandsland, hvor Forældrene for deres Sønner ikke kender nogen sikrere Vej frem mod Tryghed og Anseelse end Embederne, og hvor de Unge endnu bestandig ufortrødent puffes og stødes paa Avancementernes smalle Hønsstiger for at naa fra Assistentposter til Fuldmægtigpladser og slide sig til en Kontorchef-Stol. Men paa den anden Side er der i vort Kongerige oprundet stærkt demokratiske Dage, hvor det er folkeligt og til Tider tjenligt at øve megen Kritik overfor Embedsmændene og des skarpere, jo højere de er stillede. Vi har gjort os det til en kær Vane Mand og Mand imellem og i Pressen at tale om Landets Snes førende Spidser i Embedshvervene, som om de tilhøbe var enten dekorerede Topfigurer eller heldige Favoriter eller kedsommelige Slidere, der, bedækkede med Støv, havde naaet deres lange Maal — alt i alt en Række aandeligt betydningsløse Personer, for hvem det næppe var værd at rejse sig.

Denne Opfattelse er saare populær og sikkert lige saa fejlagtig. Det er min Overbevisning, at det, i et hvert nogenlunde velordnet Samfund, i Reglen gaar med Statens højeste Tillidsposter ganske som i den katolske Kirke med de høje Værdigheder: de opnaaes kun af de Betydende. Og hvis det kunde tænkes, at en Mand uden Ret dertil naaede en afgørende Stilling, synes det i det mindste urimeligt at tro, at han, under vekslende Styre og under brydende Anskuelser, vilde forblive paa sin Post, om han ikke ejede dens Egenskaber.

Politidirektøren i København er imidlertid netop af dem, der er *forblevet*. Og han blev paa sin ansvarsrige Førerplads, fordi hans skiftende Overordnede, og Samarbejdere lærte ham at kende som Embedsmand og Mand — mens de, der angreb ham, kun lidet eller slet ikke kendte ham.

Hr. Eugen Petersen har i sin Ledelsestid set København forvandlet. Dens Indbyggertal er steget med henimod et Par Hundredtusinde. Dens Areal er ved Indlemmelser tredoblet. Dens Færdsel er øget udover al Fantasi. Dens Liv har taget hundredfoldige nye Hjælpemidler i sin Tjeneste. Hele denne nye By og al dens Leven skulde reguleres og holdes i de rette Baner af Politiets Chef og dets Korps.