

Illustreret Tidende



Nr. 37.

Udkommer hver Søndag.

Kjøbenhavn den 16. Juni 1901.

3 Kr. Kvartalet. Enk. Nr. 50 Øre.

42. Bind.

C. WIENBERG.

HAANDVÆRKET har ikke mindre end Storindustrien og Handelsverdenen sine hædvunde Navne, der repræsenterer en saadan Sum af Erfaring og Energi, af prøvet Retskaffenhed og Arbejdsevne, at Navnet paa Forhaand er en Garanti, som man rent uvilkaarlig sætter sin Lid til. Gamle Wienberg, som nu er død, var med sin solide Dygtighed, sin Foretagsomhed og utrættelige Virkelyst en fulgod Repræsentant for dette Haandværkets Aristokrati.

Der var ingen, som i hans første Ungdom skulde have spaaet ham nogen stor Fremtid. Søn af en lille Murer kom han ganske ung i Lære hos Murmester Blom. Kundskaerne var det smaat beverdt med; det var i Aarhundredets Begyndelse — Wienberg blev født den 14. Marts 1819 — og den lavere Skole stod jo ikke paa noget særlig fremtrædende Stade. Hos Blom arbejdede han nu som Svend til 1849, saa viste der sig en Chance i Nakskov som skulde have et nyt Raadhus. Han fik Arbejdet og slog sig op i den lille lollandske By, hvor hans Virksomhed bliver en Række Aar derefter.

Det var saa primitive Forhold, at man nu næppe gør sig nogen Forestilling om det. En Provins-Bygmester i de Dage var ikke blot Murmester, og tillige sin egen Arkitekt, men han maatte selv sørge for at lave sine Mursten og glasere sine Tegl, selv lade Kalken hente i Bøtter langvejsfra og Bjælker fra Egnens egne Skove. Dog saadanne Forhold udvikler mangesidig Dygtighed og omfattende Blik. Wienberg tog fat og dygtig fat. Han havde allerede 1843 giftet sig med en af Byens unge Piger, en Datter af Købmand Abildgaard; hurtig kom han i Lag med Godejerne der omkring. Hvor stor hans Virksomhed var i disse Aar, faar man sikrest Begreb om ved at nævne en Del af de Bygninger, han opførte: Herregaardene Søllestedgaard, Pederstrup, Søholt og Nakskov Ladegaard; Proprietærgaardene Svendstrupgaard, Kjøbelevgaard, Vindebygaard, Orebygaard og Hvidkildegaard, Apotek og Lægebolig i Vesterborg, fire Præstegaarde, tre Teglværker og saa Restaurering af ikke mindre end 23 Kirker.

Netop Kirke-Arbejde blev afgørende for Wienbergs Fremtid. Det bragte ham i Forbindelse med Etatsraad Meldahl, som altid med stor Trofasthed har knyttet de Folk til sig, med hvem han samarbejdede godt. Paa hans Opfordring vendte Wienberg 1866 til-



MURMESTER C. WIENBERG.