

J. P. Schmidt jun.

Cigar- og Tobaksfabrikker, Flensborg—Fredericia.

1778—1898.

Tobakken er et af den moderne Tids mest udbredte Nydelsesmidler, og saa godt som alle Mænd, baade gamle og unge, benytte den i en af dens forskellige Former, som Cigar, til Pibe — eller som Skraa. Utallige Mennesker Verden over finde deres Livsophold ved Dyrkningen eller Tilberedningen af denne berømte Plante, og i næsten alle Lande dyrkes den, eller den omdannes i hvert Tilfælde til Brug.

Og dog er den slet ikke saa gammel i Evropa. Først 1520 blev den ført hertil, efter at Spanierne af de vilde Folkeslag paa Antillerne havde lært dens nydelsesrige Egenskaber at kende.

Til en Begyndelse brugtes



Fabrikkens Hovedbygning.

Tobakken særlig som Snus; de velluftige Blade forvandlede til en Slags fint Støv, som opsnusedes i Næsen og frembragte en behageligt kildrende Varme.

Saa lærte man at ryge Tobakken, dels i Piber og dels som Cigar; saa blev denne Nydelsesmetode den fornemste, og langsomt trængtes Brugen af Snusen tilbage, indtil de skinnende Sølvdaaser nu i vore Dage kun eksistere som Rariteter. Man fandt ogsaa paa at putte Tobakken i Munden som Skraa, og medens man nu vilde finde det urenligt og upassende at bruge Snus, er en god Skraa aldeles ikke foragtet; og der kan dog være Tvivl om, hvilken Anvendelse af disse to, der er mindst urenligt.

En af de ældste Fabrikker i Danmark for Tilberedning af Tobak er J. P. Schmidt jun.'s i Fredericia, idet den i disse Dage kan fejre sit 120 Aars Jubilæum.

Ifølge Borgerbrev, som endnu er opbevaret, fik Købmand Hans Petersen Schmidt i Flensborg den 31. Juli 1778 Tilladelse til at begynde en Snus-, Skraa- og Tobaksfabrikation. Ansøgningen, der er affattet paa Tysk, blev indgivet den 30. April samme Aar til »das Königl. General-Landes Oeconomie- und Commerz-Collegium«; den indeholder intet om Cigarfabrikation, men allerede nogle Aar senere udvidedes Forretningen til ogsaa at omfatte Cigarer.

Efter Faderens Død overtog Sønnen Fabrikken, der igen senere gik over til Kancelliraad Jacob Schmidt, som desuden drev en meget betydelig Købmandshandel.



Kontorerne.



En af Strippestuerne.



Lageret.

Imidlertid udviklede Forretningen sig, Cigarfabrikationen begyndtes, og Varerne faldt i Publikums Smag, og alt gik saaledes sin rolige Gang, indtil Krigen i 1864. Fabrikken havde sin største Omsætning paa Danmark, og da nu Slesvig var kommet i tysk Besiddelse, maatte den, paa Grund af Tolden, i April 1865 anlægge en Filial i Fredericia. Kancelliraad Schmidts Brodersøn Harald Schmidt overtog Ledelsen af Filialen, der dog snart voksede saaledes, at den blev Hovedforretningen.