

Det tekniske Selskabs Skole.

Il daglig lever det tekniske Selskab med sin Skole ret stille og ubemærket; kun de færreste tænke paa, at dette Selskab paa sin Vis næst efter Diakonissestiftelsen vel nok er det Foretagende, der paa Filantropiens Omraade har adrettet mest her i Landet, idet det ifølge privat Initiativ og med privat Ledelse — om end med pekuniær Støtte fra det offentlige — opretholder et Undervisningsværk, som samler op imod 100 Lærere og mere end 2000 Elever Aar efter Aar. 30,000 unge Mænd have i den nuværende Skolebygning i Aarens Løb hentet en væsentlig Del af den Uddannelse, der har gjort dem til nyttige Borgere i Samfundet.

Imidlertid har man ved det nys stedfundne 50 Aars Jubilæum vist Sans for det tekniske Selskabs store Betydning; dets Fest og dets Udstilling have været Ugens Begivenheder, og dets Historie har været fortalt i alle Dagblade, saaledes at der her kun er Anledning til at repetere den ganske kort.

Efter lange Tidens Følgen og flere forgæves Tilløb blev det daværende Snedkermester, senere Krigsraad Lasenius Kramp, der for 50 Aar siden fik grundlagt »det tekniske Institut«, af hvilket »det tekniske Selskab« med sin Skole er fremgaaet. Der begyndtes ganske smaat i lejede Lokaler i Læderstræde, hvor Haandværkerforeningen tog den spæde Spire under Beskyttelse. Men der viste sig hurtig Fremgang, idet der i vide Kredse var Trang til at faa den videregaaende og faglige Uddannelse, som Lasenius Kramp vilde skabe. Gennem pekuniære Besværligheder og personlige Kævlerier arbejdede Sagen sig frem, idet Stat og Kommune samt det Reier-



Den tekniske Skole i Læderstræde.

senske Fond og flere andre Institutioner traadte støttende til. Efter nogle Aars Forløb stod det tekniske Institut som en Institution, der kunde siges at være grundfæstet.

Saa kom Konkurrencens og Omdannelsernes Tid. Der fremstod andre Institutioner, som havde

Haandværkeruddannelse til Maal, og der ytrede sig Tilbøjeligheder til at gaa andre Veje end gennem det tekniske Institut. Men dette viste sin Livskraft ved at optage de fremmede Organismer i sig og omdanne dem til noget produktivt. Baade Kunstakademiets Haandværkeruddannelse, Institutet for Metalarbejdere og den ny Haandværkerskole gik efterhaanden ind under det tekniske Selskabs Ledelse og optoges i dets Skole.

Denne kom derved ganske naturligt stadig til at føle Pladsmangel, og da Tilstanden blev ganske utaalelig i de gamle Lokaler, lykkedes det at faa ny tilvejebragte. Efter at man i 1876 havde faaet en grundig Omdannelse og Sammenslutning af forskellige herhen hørende Institutioner, naaede man endelig saa vidt, at man ved Hjørnet af Boulevarden og Ørstedsparken kunde skride til Rejsningen af den ny Bygning, der indviedes 1881.

I denne ny Bygning, en af de største i Kjøbenhavn, med Façade til 3 Gader, er Udviklingen skreden frem saaledes, at der nu maa tyes til Filiallokaler i Forstæderne. Men det er ikke blot Elevantallet, der er gaaet frem. Ogsaa Undervisningsplanen er stadig bleven udvidet og forbedret. Nye Fag ere føjede til de oprindelige, og Undervisningstiden er bleven forlænget ved Oprettelsen af Dagklasser ved Siden af de gamle Aftenkursus.

Den gamle Bygning i Læderstræde var bygget som Privathus, og kun ved Omdannelser lykkedes det at gøre den nogenlunde brugelig som Skole. Den ny Bygning er efter Professor Fengers Tegning under sagkyndig Bistand fra først af bygget som Skole og indrettet efter Nutidens Fordringer til en saadan.



Det tekniske Selskabs Skole i Ahlefeldtsgade. Efter Photographi af Pacht & Crone.