

Illustreret Tidende



Nr. 1235.

Udkommer hver Søndag.

Kjøbenhavn den 27. Maj 1883.

5 Kroner Fjerdingaaret.

24de Bind.

Indhold.

Peder Goth Thorsen, af O. Nielsen, med Portrait. — Ny-islandske Digterbilleder af C. Rosenberg. Bjarne Thorarensen, fortsat. — Lubianka-Pladsen og Kitajgorod-Porten i Moskou. — Parti af Kreml med Nikolaj-Paladset. — Til Ruslands Kejserinde, af J. Johansen. — Fia Kunst-udstillingen ved Charlottenborg. IX. O. Herschend: Efteraarsdag i Klitterne. — Et Besøg i Vinkjælderen, af K. Gamborg. — Vandringsfolk, af Forf. til »Munkens«, fortsat. — Amsteg. — Tells Kapel. — En »Gracht« i Amsterdam, af W. Gause. — Til Illustrationerne. — Theatrene. — Litteratur. — Brevkasse

Slægt, der iøvrigt ifølge et Sagn skal nedstamme fra tre Brødre, som strandede ved Blaavandshuk. Imod hvad der paa den Tid var Skik og Brug i Varde, lod hans Fader, der var Rebslager, ham nyde privat Undervisning fra hans tiende Aar, og efter tre Aars Forløb sendtes han til Ribe Latinskoole.

Det var ikke at undres over, at Ribe By gjorde et mægtigt Indtryk paa ham. Hans Fødeby var dengang lille og uanselig, med nogle Rækker ensformige

og lave Huse, der omtrent vare byggede samtidig efter et Par store Ildebrande og af hvilke kun en eneste Gaard havde et særlig fremtrædende Præg. Alt var iøvrigt ellers i gammeldags simpel Form, selv rige Kjøbmandsfamilier havde bevaret Fortidens jevne Sæder og talte endnu længe efter det rene Jydsk. Anderledes var Ribe; i flere Miles Afstand forberedte Domkirkens høje Taarn den Rejsende paa noget Storartet, og den brede Nørreportsgade med

de gammeldags, toetages Huse, Aaløbene, der gjen-nemstrømme Byen, den minderige Slotsbanke, der fremtræder i Baggrunden, kan ikke Andet end stemme ethvert modtageligt og barnligt Sind højtideligt. Dette første romantiske Indtryk af Ribe bevarede Thorsen til sin Død.

Efter to Aars Skolegang blev han Student 1828. Han var selvfølgelig i alle Henseender et Dydsexemplar, der passede sin Bog, men der er dog to Ting, han fra sin Skoletid mindedes med særlig Interesse som Noget, der gav en Forud-anelse om de Hørligheder, som fandtes i Videnskabens Rige: hos Overlærer Hansen saae han første Gang islandske Bøger og paa en Udflugt en Runesten. Han blev ogsaa en flittig Student og tog efter fire Aars Forløb theologisk Embedsexamen i Oktober 1832 med første Karakter. De Studier, der siden skulde gøre fuldt Krav paa ham, havde dog tidlig begyndt at gøre sig gjældende, thi allerede 1830 takker hans gamle Rektor P. N. Thorup ham i Ribe Skoleprogram for hans Uddrag af et Haandskrift paa Universitetsbibliotheket og for andre Oplysninger vedkommende Ribe Skolehi-

Peder Goth Thorsen.

De Skildringer, som Digteren Thomas Lange har givet af den vesterjydske Natur og den inderlige Forbindelse mellem denne og dens Sønner, have en dyb Sandhed i sig og finde ikke mindst Anvendelse paa den Mand, af hvis Liv vi her ville forsøge en kort Skildring. Peder Goth Thorsen var, foruden at være en trofast dansk Fædrelandsven, særlig Vesterjyde, og han blev aldrig Kjøbenhavnner, uagtet han havde sit Hjem i Hovedstaden i 55 Aar. Hans sindige, rolige Færd, hans Udholdenhed i at forfølge sine Formaal bar Præget af hans Oprindelse, og ligesom hans afsjælede Lø-geme blev ført tilbage til den Jord, hvor hans Vugge stod, saaledes vedblev hans Sjæl hele Livet igjennem at følge hans Barndoms Hjemstavn og dens Beboere med trofast Udholdenhed. Han er født i Varde den 7. August 1811 og var paa fædrene Side af gammel vesterjydsk Bondeæt, der kan føres tilbage til 1544 som bosiddende i det en Mil Norden for Varde liggende Billum Sogn, hvor Navnene Thor, Tue og Boj afvexlede i samme



Etatsraad, Dr. phil. P. G. Thorsen. R. af D.