



Søndagen den 15<sup>de</sup> December 1872.

### Roesukkerfabriken „Lolland“.

I Tirsdags den 11te December lagdes under levende Deltagelse af Egnens Folk Grundstenen til den Bygning, hvoraf vi idag meddele et Billede, Hovedbygningen til Actieselskabet «Fabriken Lollands» Roesukkerfabrik. Denne Fabrik er anlagt i Sydlollands overordentlig frugtbare Egne, hvor Jorderne ere vel skikkede til Sukkerroens Dyrkning. For ikke at være udsat for at mangle Raamateriale i den første Aarrække, har Fabriken paa tyve Aar forpagtet to af Egnens bedste og betydeligste Avls-gaarde, Høibygaard og Nøbøllegaard, der begge have modtaget store Grundforbedringer, ere fortrinligt drainede og have udmærkede Bygninger, og hvor der vil kunne produceres et saa stort Kvantum Roer, som Fabriken behøver for at arbejde med Fordel.

Arbeidskraften er forud meget rigelig paa denne Egn, hvor der navnlig er en Mængde Husmænd med Jordlodder, og Selskabet har desuden sørget for at erhverve en udsøgt Stok af faste Arbeidere ved at opføre en Række smukke Arbejderboliger, der ligge mellem Smaahaver paa et større Terrain nær ved Fabriken. Her bygges senere ogsaa Skole og Marketeri med Udsalg.

Brændselet mener man at erholde forholdsvis meget billigt ved mindst for Halvdelen at bruge Tørv. Der er erhvervet en fortrinlig Tørvemose i Nærheden, hvor der i Foraaret tidligst muligt vil blive indført Tørvefabrikation efter nyere Mønster.

Fabriken ligger imellem de to Gaarde, med hvilke den vil blive forbundet ved Jernspor, som igjen ved flyttelige Spor vil blive sat i umiddelbar Forbindelse med Markerne, saa at Roerne uden

Hensyn til Jordens Fugtighedstilstand efter Optagningen kunne føres lige til Fabriken, for at opbevares der. Byggepladsen er valgt meget lavtliggende, tæt ved Hovedlandeveien, som forbinder Nysted med Rødby, Nakskov og Maribo, fordi der hertil paa let og billig Maade kunde føres Vandledning fra de høitliggende Søer. Ved Overenskomst med Lodseierne og Communen er der erhvervet Tilladelse til at benytte et forhaandenværende Vandløb, saa at Vandtilførselen bliver langt simplere, end man i Begyndelsen havde ventet. Opførelsen af Bygningerne ledes af Architect Granzow fra Kjøbenhavn, som i Sverig har bygget flere lignende Fabriker.

Vi ledsage Grundplanen med en kort Beskrivelse af Fabrikationen, idet vi følge Sukkeret paa dets Vej igjennem Fabriken.



Roesukkerfabriken «Lollands» Hovedbygning