



Alfred Velpeau, fransk Chirurg.

Keisermodet i Salzburg.

Da Efterretningen om Keiser Maximilians Henrettelse indtraf til Europa, ventede det franske Hof netop et Besøg af Keiser Franz Joseph, der ligesom Kongen af Preussen og Keiseren af Rusland havde modtaget en Indbydelse fra Napoleon III til at besøge Verdensudstillingen. Den Ulykke, som ramte de to Hoffer, forhindrede imidlertid, at Planen kom til Udførelse, og overalt, hvor man nødigt saa en Tilnærmelse imellem dem, arbejdede man med stor Iver paa at fjerne den Ansuelte Indgang, at Maximilians Endeligt for bestandigt havde gjort et personligt Møde imellem Frankrigs og Østerrigs Souveræner til en Umulighed. Men den afslatte Sammenkomst fandt alligevel Sted, kun paa en anden Maade, end det oprindeligt havde været paatænkt, idet Keiser Napoleon og Keiserinde Eugenie besluttede at aflægge et Besøg hos Keiseren og Keiserinden af Østerrig for at udtale deres Deeltagelse i den Sorg, som havde hjemført det habsburgske Huus, og det vedtoges, at Mødet skulde afholdes i Salzburg. Der lagdes stor stærkt Eftertryk paa, at Keiser

Joseph, der er høj og rank, har fra Barndommen af vænnet sig til en stiv, militær Holdning, som han aldrig kan aflægge, og han befinder sig bedst i Uniformen, som han da ogsaa har ved denne Leilighed. Keiser Napoleon, der er lille af Væxt og lidt corpulent, havde under Reisen indrettet sig efter sin Befømmelighed, og han traadte frem uden al Pomp, iført en simpel Civillædning, idet han med en vis Nonchalance stred igennem den ærbødige Mængde. Keiserinden af Østerrig er en høj, majestætisk Stikkelse med blege Træk — en Følge af hendes Brystsvaghed — og hun glemmer aldrig sin Værdighed. Hun var ved denne Leilighed klædt i Gala, hendes Kjole var overordentlig lang, og et omsfangrigt Slæb feiede Gulvet, da hun med asmaatte Stridt gik sine Gæster imøde. Keiserinde Eugenie er lille af Væxt, fylbig uden Overdrivelse, med et Ansigt, der straalte af Sundhed og Lykke, og hun bevæger sig uden den ceremonielle Holdning, som hos saa Mange er uadskillelig fra Tanken om en fyrstelig Dame. Hendes Paaklædning svarede hertil: en kort Kjole, der standsede lidt ovenfor Halsbåndene, en let Reisehat og en Mantille om Skuldrene; Alt var af den yderste Elegance,



Armand Trousseau, fransk Læge.

men Intet var specielt beregnet paa Keiserinden. Under det korte Ophold paa Banegaarden i Salzburg bemærkede Tilskuerne tillige, at Napoleon III, om hvis Helbredsstilstand der jævnlig udspreedes foruroligende Rygter, saa særdeles sund og rask ud.

Salzburg, der ligger tæt ved Bayerns Grænse, har en overordenlig skøn Beliggenhed. Bløden Salzach strømmer midt igennem den; paa de tre Sider er den omgivet af høje Bjerge med en vild romantisk Natur, og kun imod Nord taber Blikket sig i en udstrakt Slette. Staden er opført i italiensk Stil, flere af dens Bygninger ere heldige Efterligninger af de arkitektoniske Mesterværker i Rom, og den er rig paa Slotte. Keiser Napoleon og Keiserinde Eugenie boede knap en Uge her, idet de atter reiste bort den 23de August om Morgenen, og denne korte Tid tilbragtes for en stor Deel med Udflugter i den henrivende Omegn, som en Aften blev præsenteret for dem i en straalende Belysning, idet der var antændt store Blus paa Bergtoppene. Der opførtes et Skue-spil i Theatret i Anledning af det franske Keiserpars Besøg, men isørigt gaves der ingen Fester. Hele det østerrigske Hof



Lahelle mellem Tonsberg og Sandesfjord. Tegnet efter Naturen af Carl Baagøe.