

Blandt de Mænd, der udmerkede sig under Byens Beleiring, nævnes foruden Kong Frederik selv ved Siden af Ahlefeldt, Schack og Gyldenløve, ogsaa Stadshauptmand Thuresen, om end hans militaire Fortjenester ikke træde saa tydeligt frem som hans Virksomhed under den saa vigtige, strag efter Fredslutningen i København aabnede Rigsdag, der endte med at overdrage Frederik III forst Uveretten til Riget for ham og hans Slægt baade i den mandlige og den kvindelige Linie, og siden efter i Folge dermed og deraf tillige Gnevoldsregjeringen.

Danmark var nemlig vel ved freden befriet fra de ydre Stender; men den værste Stende havde det dog endnu hjemme i den overmægtige og overmodige Adel, der ved sin Holdning under Krigen, som saa ofte tidligere, mere havde set paa sin egen Stands Fordeel end paa Rigets Bedste, og derved paa mange Maader svækket Folkets Modstandsevne. De øvrige Stender og da især Københavns Borgerstab, som under Beleiringen havde facet Viet op for sit eget Verd, forenede sig og kæmpede den sidste haarde Kamp med den gamle Adel, hvis Magt fra nu af var brudt, og det var først senere, at en ny Adel igjen hævede sig til en frugtlig Høide, dog nu mere paa Bondestandens, end som tidligere



Stadshauptmand Frederik Thuresen, efter Originalportrætet paa Aalborg Raadsfue.

tillige paa de to andre Stenders Bekostning.

Haard var Kampen for Borger- og Brestestanden mod Adelen; men i Spidsen for dem stod ogsaa Ledere med kraftig Willie og aandelig Dygtighed, og aldrig ville Borgemester Nansen og Bisstop Svane Navne tage deres gode Klang i nogen dansk Mand's Øre. Som under Københavns Beleiring Frederik Thuresen overstyggedes af Ahlefeldt, Gyldenløve og andre, saaledes finde vi ham ogsaa under Rigsdagen i anden Række; men desvagt var hans Virksomhed her alligevel stor og betydningsfuld. Ikke blot var han en af de første, til hvem Svane og Nansen udbød sig Kongens Samtykke til at meddele den mellem dem aftalte Plan mod Adelen, og Kongen gav gjerne dette Samtykke, da han kendte Thuresen som en trofast og paalidelig Mand; men hans Stilling som Stadshauptmand gjorde ham ogsaa til en mere end almindelig brugbar Medvæder og Medkæmper. Som Saadan kunde han nemlig bedre end nogen Anden uden Mistanke bruges som Mellemmand mellem Kongen og hans Kammerstriver Gabel paa den ene og Svane og Nansen paa den anden Side, som Saadan var han ogsaa vigtig ved sin Indflydelse paa og Myndighed over det væbnede Borgerstab. Denne Myndighed



Dronning Anna Kathrines Solfontaine.
I den chronologiske Samling paa Rosenborg.



Fig. 2.



Fig. 1 a.



Fig. 1 b.



Fig. 3.

1. Damasseredt Jernværk fra Bilds Mose ved Valbygaard. 1 a. Øverste Knap, set fra den anden Side. 1 b. Øverste Knap, set ovenfra. 2. Guldhænde fra Gripsholm. I Museet for de nordiske Oldsager. 3. Prydet Spydstage (med Udsoldning) fra Krageholms Mose paa Fyen. I Museet for de nordiske Oldsager.