

# Illustreret Tidende.



Nr. 328.

Aldkommer hurt Sondag

Kjøbenhavn den 7. Januar 1866.

2 Rdlr. Qvartalet.

7de Bind.

## Indhold.

Professor, Dr. med. Levy. — Ugens Politif. — De uuregerende Fyrstehvuds Medlemsantal. — Et i Kjøstille Domkirke fundet Grubbe, af Steen Friis. — Surmeiser & Wains Maskinvarfsted. — Et Fordebrulup i det sydlige Jylland. — Den tørre Panther. (Efter Theodore Pavie, ved S. C. Magnus.) — Meddelelser af blandet Indhold.

## Professor Dr. med. Levy.

Universitetet har atter mistet en af sine dygtigste Lærere og den danske Lægestand en af sine kundskabsrige og mest begavede Repræsentanter.

Carl Eduard Marius Levy, en Søn af Juveler Marcus Levy og Judith født Decksher, var født i Kjøbenhavn den 10de Septbr. 1808. Han blev dimitteret til Universitetet fra den Kjøbenhavnske Borgerdydsskole i Aaret 1825 og tog i Foraaret 1831 Examen ved det chirurgiske Akademi med „første Charakter med Høie“, og i Efteraaret samme Aar den medicinske Examen ved Universitetet med laudabilis. Allerede i det næste Aar disputerede han for Licentiatgraden (De balneis Russicis) og i Aaret 1833 for Doctorgraden i Medicinen (De symptodia seu monstrositate sireniformi) og tiltraadte strax derefter en videnskabelig Reise i Frankrig, Italien og Tydskland. Paa denne Reise, som varede i tre Aar, lagde han sig især efter Pathologi, Therapi og Fødselsvidenskab under Tidens mest be kendte Læreres Veiledning; vel forberedt og høitbegavet, som han var, benyttede han med utrættelig Flid den Leilighed til Uddannelse, som her frembød sig, og det var utvivlsomt i dette Afsnit af hans Liv, at han lagde Grundvolden til den omfattende Indsigt og Kundskabsfylde, der senere paa mange Maader skulde forme hans Hjemstavn til gode. Den videnskabelige Dygtighed, hvorpaa han allerede tidligere havde givet Prøver, lagde sig efter hans Hjemkomst i 1836 endnu tydeligere for Dagen, og iblandt hans Arbejder fra den Tid, der især findes saavel i de lægevidenskabelige, som i andre Tidskrifter, f. Ex. dansk Ugeskrift og Maanedsskrift for Literatur, var det fornemmelig hans Afhandling „om Collisionen mellem Perforation og Keisersnit“, der ved sin Grundighed og Klarhed vakte Opmærksomhed. I Aaret 1837 blev han constitueret som Læge for Pleiestiftelsens udsatte Børn; i Aaret 1840 blev han udnævnt til Lector ved det medicinske Facultet, og kort efter til Professor i Fødselsvidenskab samt Accoucheur og Læge ved Fødsels- og Pleiestiftelsen i Kjøbenhavn. Han indtraadte herved i en vigtig og ansvarsfuld Post, der stillede store Fordringer til ham. Blandt Andet fik han saaledes det vanskelige Hverv at reorganisere den gamle Stiftelse, hvis Indretning ikke svarede til Tidens Fordringer, og som længe havde været et Arnested for adskillige Barfælles-Epidemier, saa at det omstøder var blevet nødvendigt at lukke den og at indrette en interimistisk Fødselsstiftelse i et andet Locale i Staden. Planen til Stiftelsens fuldstændige Ombygning, den forandrede Organisation af Fødselsstiftelsens Virksomhed og den nu bestaaende Ordning af den kliniske Undervisning i Accouchement ere Reforme, der først kom istand efter lange og vidløftige Forhandlinger mellem mange Autoriteter, og skyldes fornemmelig Levys utrættelige Arbeidsomhed, skjøndt de ikke ganske svarede til det, han havde stræbt efter, men maatte modtages som det Bedste, der efter Omstændighederne kunde naaes.

Hans Forelæsninger som Docent ved Universitetet udmærkede sig ved Tydelighed og fortrinlig Ordning af Stoffet; en Mængde større eller mindre Afhandlinger og casuistiske Meddelelser vedrørende hans specielle Fag findes i de forskjellige lægevidenskabelige Tidskrifter, fornemmelig i det ved hans Bestræbelser stiftede Maanedsskrift: „Hospitalmeddelelser“. Som Forstander for Jordemoder skolen har han ved sit „Udtag af Fødselsvidenskab som Lærebog for Jordemødre“ afhjulpet et længe følt Savn i denne Retning; ligeledes haves fra hans Haand et andet populært Skrift: „Kortfattet Anviisning for unge Mødre til sundhedsmæssig Forpleining af deres spæde Børn“. Begge disse Skrifter have oplevet deres andet Oplag.

Men Levy horte ikke til de Videnskabsmænd, der fortrinvis jordede sig i en enkelt Green af Videnskaben ifølge særeget Kald eller Tilboielighed; hans alsidige Dannelse og Begavelse gjorde sig gjeldende i mangfoldige Retninger, og der bevægede sig neppe nogen vigtigere Sag i Lægernes Kred

paa hans Tid, hvad enten det var videnskabelige Spørgsmaal, der forhandlede, nye Institutioner, der skulde kaldes tillive, eller ældre, der skulde reformeres uden at han fulgte Debatterne derom med levende Interesse, ofte deeltog i Forhandlingerne og ydede vigtige Bidrag til Sagens Fremme. Han var Medlem af den af Kjøbenhavns Magistrat nedsatte Comitee angaaende et nyt almindeligt Hospital og har en væsentlig Andeel i Grundplanen til Kommunehospitalet, Valget af dets Beliggenhed og dets hele Indretning; paa de Scandinaviske Naturforskeres Møder og paa den hygieiniske Congres i Kjøbenhavn har han leveret værdifulde Bidrag og Discussionsemner; den almindelige danske Lægeforenings Forhandlinger bivaandede han saa ofte det var ham muligt og, som oftest valgt til Forsamlingsens Dirigent, forstod han med udmærket Tact at lede Forhandlingerne; det kongelige Sundhedscollegium havde i ham et af sine dygtigste Medlemmer.

Levy besad et skarpt kritisk Blik og en sjelden Fremstillingsgave, Egenheder, hvorom saavel hans Forfattervirk-



Professor, Dr. med. C. E. A. Levy, Overaccoucheur ved Fødsels- og Pleiestiftelsen.