

haft, nemlig Renten af 160 Rdl., item af Degnepensionerne, saa meget som Disciplene før har nydt paa begge Steder; „og skal da de Discipler, som ere af Skiveby og Egne være nærmest til at nyde Skive Skoles Beneficia i Viborg“. Den afgaaede Rektor i Skive skal nyde Pension af Rektor i Viborg. „52 Rdl. aarlig saalænge han lever og er uemploieret, og han skal ogsaa beholde Degnekaldet i Skive, om han kan forstaa danske Skole.“

„Og som Skolehuset befindes aldeles ubequem til Skole, og ligger ubelejligt, saa skal samme ved offentlig Auktion sælges, og komme Byen til Hjælp, som herefter selv skal forskaffe til Kjøbs eller Leje samt vedligeholde uden nogen Kirkens Bekostning, Bolig til den danske Skole og Skoleholder<sup>1)</sup>“. Naar Latinskolen skildres som „aldeles ubequem“ til almindeligt Skolehold, kan vi være overbevist om, den har været slem; det tyede jo da ogsaa de Dokumenter paa, der fortalte os om Striden mellem Rektor og Tycho-nius, hvor Skolen synes at fattes baade Vinduer og Døre og det nødtørftigste Materiel. Den omtales altid som straa-tækket. 1629 hedder det: „Given for et Læs Tag til Skolen: 2 Mk“. 1657: „1000 Favne Simer, 2 Tækkere i 2 Dage. 1 Læs Lyng til Mønningen. Blev gjort en ny Dør til Skolekammeret“. Paa dette Tidspunkt har Skolen da næppe bestaaet af mere end ét Rum.

Skive Latinskole ophørte altsaa at eksistere 1739; men vi kan ikke modstaa Frstelsen til at føre vor Skil-dring et lille Skridt videre for at vise, hvordan Byens Skoleforhold artede sig i Aarene umiddelbart efter.

I en Indberetning om Skoleforholdene i Skive-Resen Sogne siger Præsten Jacob Hasse (<sup>1</sup>/<sub>4</sub> 1739): Der har aldrig været hverken Degn eller Degnebolig, men Rektoren ved Byens Latinskole, som oppebærer Degneoffer og Indkomster af begge Sogne, har sat sin Hører til at forrette Degnetjenesten i Resen Kirke. „Samme Hører har vel hid-indtil gjort nogen Tjeneste ved Ungdommens Undervisning i Resen Sogn, hvilken dog ikke, formedelst han daglige Information i den latinske Skole, har kunnet være saa til-strækkelig, som det har været at ønske“.

Klokkeren har hidtil holdt Skole for Skive Bys og

<sup>1)</sup> Fogtmann og Ussings Reskriptsamling <sup>14</sup>/<sub>6</sub> 1740 S. 72.